

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Δηλώσεις ή Πρωτοβουλίες Ιεραρχών κατά του Νέου Προγράμματος Μαθήματος Θρησκευτικών, μετά την 27^η Ιουνίου 2017, τελευταία ημερομηνία συζήτησης του θέματος από τη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέχρι την έκδοση της Αποφάσεως 660/2018 του Σ.τ.Ε.

(Έρευνα μέσω του διαδικτύου του Αποστόλου Τσακούμη, τ. Σχ. Συμβούλου Θεολόγων)

1. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

Τα Θρησκευτικά είναι Μάθημα και όχι Κατήχηση

Διαβάστε τα συμπεράσματα της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Χριστιανοπαιδαγωγικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου 05|07|2017 | 14:51

Διεξήχθη το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 το Διεθνές Χριστιανοπαιδαγωγικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με θέμα: «**Το Μάθημα των Θρησκευτικών και Θεολογία στην Ευρώπη του Σήμερα: Ιδιωτική Επιλογή ή Ζήτημα Παιδείας των Πολιτών**».

Η διοργάνωση του συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», αποτέλεσε πρωτοβουλία και έμπνευση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη της τοπικής Εκκλησίας κ. Προκοπίου.

Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν εισηγήσεις σχετικά με τη θέση και τον ρόλο του Μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία της Ευρώπης σήμερα.

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι εργασίες του συνεδρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

A) Το Μάθημα των Θρησκευτικών έχει μία ιδιαίτερη θέση μέσα στον κανόνα των σχολικών μαθημάτων, καθότι θέτει προβληματισμούς σχετικά με ζητήματα υπαρξιακής σημασίας, όπως το νόημα της ζωής του ανθρώπου, τα ηθικά κριτήρια των πράξεών του αλλά και η σχέση με τον Θεό.

B) Το Μάθημα των Θρησκευτικών είναι κατά πρώτο λόγο ένα μάθημα, δηλ. ακολουθεί τους κανόνες της παιδαγωγικής διαδικασίας που ισχύουν για όλα τα μαθήματα του σχολείου. Ως εκ τούτου, δεν ταυτίζεται με το έργο της Κατήχησης, δηλ. δεν αποσκοπεί στο να εντάξει τους νέους ανθρώπους στους κόλπους μίας συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας.

Γ) Το Μάθημα των Θρησκευτικών είναι μάθημα που θέτει ως αντικείμενο προβληματισμού και συζήτησης το νόημα της ανθρώπινης ζωής αλλά και την προοπτική της αναζήτησης του Θεού, δεν μπορεί παρά να συνδέεται με τον πολιτισμό, την ιστορία και τους πνευματικούς προσανατολισμούς του τόπου όπου αυτό διδάσκεται. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι το Μάθημα των Θρησκευτικών θα πρέπει να έχει σαφείς θέσεις, προσανατολισμούς και ερμηνευτική θεώρηση μέσα από την οποία βλέπει τα πράγματα· θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εμπνεύσει τους μαθητές, να παρουσιάζει μία πρόταση ζωής, με την οποία οι μαθητές καλούνται να διαλεχθούν, και να οικοδομήσουν με κριτική σκέψη και τεκμηριωμένα μία άποψη γι' αυτήν.

Δ) Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, το Μάθημα των Θρησκευτικών στην Ελλάδα δεν μπορεί παρά να έχει ως κέντρο αναφοράς του και ως κατεξοχήν ερμηνευτικό εργαλείο ανάγνωσης της πραγματικότητας την Ορθόδοξη παράδοση και ζωή. Και αυτό υπογραμμίζεται από το γεγονός, ότι οι διδάσκοντες του εν λόγω μαθήματος είναι απόφοιτοι των Θεολογικών Σχολών της χώρας.

Ε) Βέβαια, λόγω των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων, το Μάθημα των Θρησκευτικών οφείλει να προσφέρει στους μαθητές όλα εκείνα τα απαραίτητα παιδαγωγικά εφόδια, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα διαλόγου με το διαφορετικό, όπως και τον σεβασμό και την αποδοχή της ετερότητας. Τούτο συνεπάγεται, ότι το Μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την ποικιλομορφία του θρησκευτικού φαινομένου, δηλ. να εξετάζει διαφορετικές θρησκείες. Η παιδαγωγική αυτή διαδικασία όμως δεν μπορεί να πραγματώνεται στο πλαίσιο μίας πανοραμικής έκθεσης των θρησκειών, αλλά πάντοτε με τη βοήθεια ενός ορίζοντα προσανατολισμού και ερμηνείας, η οποία συνδέεται με τον πολιτισμό και τη ζωή του τόπου όπου το μάθημα διδάσκεται. ...

2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΩΝ:

Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση για τα θρησκευτικά και τη συνταγματική αναθεώρηση
Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2017 10:00

Η Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων διοργάνωσε την ετήσια Κληρικολαϊκή της Συνέλευσι το απόγευμα της 15ης Ιουλίου 2017 εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μητροπόλεως, στο τέλος της εκδηλώσεως ο συντονιστής της Συνελεύσεως Αιδ/τος π.Πέτρος Μαριάτος, **ανέγνωσε το Ψήφισμα της Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, το οποίο παραθέτουμε ευθύς αμέσως.**

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ (15-7-2017)

Εμείς, που ανήκουμε στο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, οι Κληρικοί και λαϊκοί της Τοπικής μας Εκκλησίας, συναχθήκαμε σήμερα στις 15 Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο και περί ώραν 7 μ.μ. στην Ιερά Μονή της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων, στην καθιερωμένη ετήσια Κληρικολαϊκή μας Σύναξι, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ.

Μετά την Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού και την εισηγητική ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου μας ακούσαμε τις εμπνευσμένες εισηγήσεις : α) του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου π.Αμβροσίου Γκουρβέλου, Ιεροκήρυκος – Προισταμένου του Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Πατρών, με θέμα : «Η διαχρονική προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Γένος μας» και β) του Ελλογ. κ.Κων/νου Χολέβα, Πολιτικού Επιστήμονος – Συγγραφέως, με θέμα: «Η Ελληνορθόδοξη Παράδοση. Ρίζωμα στο παρελθόν. Προοπτική για το μέλλον».

Έπειτα από την άρτια και λίαν επωφελή παρουσίασι των ως άνω δύο σπουδαίων και καιρίων για τον εκκλησιαστικό-πνευματικό και εθνικό μας βίο θεμάτων.

Αποφασίζουμε

1. Αναγνωρίζουμε ανεπιφύλακτα την διαχρονική, πολύτιμη, ανεκτίμητη και θυσιαστική προσφορά της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Ελληνορθόδοξο Γένος μας, του οποίου πάντοτε υπήρξε και υπάρχει η Μητέρα, η πνευματική τροφός και η κραταιά σκέπη.
2. Τιμάμε και αποδεχόμαστε ολόψυχα και εγκάρδια την Ελληνορθόδοξη Παράδοσι και Κληρονομιά. Την Αγία και αμώμητη Ορθόδοξη Πίστι της Μιάς και Μόνης Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και την διαχωρίζουμε καθοριστικά από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες, κοινότητες και τις αιρετικές παραφυάδες.
3. **Ζητούμε όλα τα Ορθόδοξα Ελληνόπουλα να απολαμβάνουν τα ίσα δικαιώματα έναντι των άλλων συμμαθητών τους. Το μάθημα των Θρησκευτικών να είναι υποχρεωτικό, με αμείωτο ωράριο και να ευρίσκεται στην ορθόδοξη θεολογική κατεύθυνσι. Να είναι ομολογιακό, κατηχητικό και όχι θρησκευολογικό.**

Επίσης, το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσης να διδάσκεται σωστά και παραδοσιακά, ενώ το μάθημα της Ιστορίας να μην τεθή στην προκρούστεια κλίνη. Να μην παραχαράσσεται, να μην αλλοιώνεται και να μην παραποιείται η Ιστορία του Ελληνικού μας Έθνους, και

4. Κάνουμε θερμότατη έκκλησι να προστατευθούν και διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού, κατά την επικείμενη και μελετωμένη Αναθεώρησι του Ελληνικού Συντάγματος, τα επίμαχα άρθρα (3 και 16), που διασφαλίζουν την πίστι εις τον Τριαδικό Θεό, την αναγνώρισι της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως «της επικρατούσας θρησκείας» και την προστασία της Ελληνοχριστιανικής Παιδείας και αγωγής εις τα Σχολεία μας.

3. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Προσφώνησις εις τήν Διαρκή Ίεράν Σύνοδον του Σεβασμιωτάτου **Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. Νικολάου**, Αντιπροέδρου αυτής, επί τῇ λήξει τῆς 160ης Συνοδικῆς περιόδου (2016-2017).

Πέμπτη 31 Αύγουστου 2017

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε . Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί Συνοδικοί.

Φθάσαντες σύν Θεῷ εἰς τήν λήξιν τῆς 160ης Συνοδικῆς περιόδου (2016-2017),

εἰς τήν ὁποίαν κατά τάς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκλήθημεν διά νά ὑπηρετήσωμεν τήν Συνοδικήν διοίκησιν τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί νά συμβάλλωμεν, τό κατά δύναμιν, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν θεμάτων καί προβλημάτων Αὐτῆς, ἔχω τήν τιμὴν ἐκ μέρους τῶν Συνοδικῶν ἀγίων ἀδελφῶν νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνην ἡμῶν πρός τόν Δομήτορα καί Ἀρχιποίμενα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, διότι μᾶς ἠξίωσεν νά διακονήσωμεν εἰς καιρούς ἐναντίων ἀνέμων τὰς ἀνάγκας τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ἁγίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ νά δώσωμεν τό μήνυμα Αὐτοῦ εἰς τήν σύγχρονον κοινωνίαν, πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου Ὄνοματός Του καί οἰκοδομήν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκ δευτέρου, χρεωστικῶς καταθέτω ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ τὰς θερμάς ἡμῶν εὐχαριστίας πρός Ὑμᾶς Μακαριώτατε, ὅστις κατά τόν Θεολόγον Γρηγόριον «ὄξυδερκές ἔχων τό ὄμμα καί ὑψηλά βλέπων» (Ἁγίου Γρηγορίου, Β.Ε.Π. τ. 95, σ. 219) πηδαλιουχήσατε ἐπιτυχῶς τήν νοητήν ὁλκάδα εἰς σταθεράν πορείαν, ἐν μέσῳ κλύδωνος καί περιστασιακῶν καταιγίδων, ἔχοντες τήν ἀπόλυτον συμπαράστασιν πάντων ἡμῶν.

Ἡ διαρρεῦσα Συνοδική περίοδος εἶχε τόν κλῆρον νά ἀντιμετώπισει σωρεία προβλημάτων καί ὄγκον θεμάτων, τὰ ὁποῖα, σύν τῷ χρόνῳ, ἐνεφανίσθησαν ὑπό τήν πίεσιν τῆς Πολιτείας, ἀνατροπῆς καθιερωμένων πνευματικῶν δομῶν καί μεταλλαγῆς προαιωνίων ἀρχῶν, μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν ἐπιβολήν καί εἰς τήν Ὁρθόδοξον Ἑλλάδα οὐδετεροθρήσκου κράτους, μέ τήν δικαιολογίαν προστασίας τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων καί καθιερώσεως τῆς ἀνεξιθρησκείας, ἡ ὁποία καί ἀπό τό ἰσχύον Σύνταγμα προβλέπεται καί ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τηρεῖται καί προστατεύεται ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, εἰς τήν οὐσίαν ὅμως σκοπόν ἔχει τόν περιορισμόν καί τήν ἀποδυνάμωσιν τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας καί τήν περιθωριοποίησιν αὐτῆς.

Εἰς τὰ θέματα Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί εἰς ὅλα τὰ ἄλλα ἐτηρήσαμεν ἡπίαν τακτικήν, τῇ εἰσηγήσει τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος. **Εἰς τό πολύπλοκον ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέ τήν ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ἐπιβολήν πολυθρησκευτικῆς καί συγκρητιστικῆς δομῆς προγραμμάτων,** εἰς τὰ ψηφισθέντα νομοσχέδια τῶν συμφώνων συμβιώσεων, ἐρχόμενα εἰς εὐθείαν ἀντίθεσιν μέ τόν Εὐαγγελικόν νόμον, εἰς τὰ συνεχῆ ἐμπόδια καί τὰ παρελκυστικάς μεθόδους τῶν ἀρμοδίων κρατικῶν παραγόντων, διά τήν ἀξιοποίησιν τῆς ἐναπομεινάσης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, εἰς τήν ἀπαράδεκτον πρός τήν Ὁρθόδοξον παράδοσιν νομιμοποίησιν τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν, εἰς τήν μεθοδικήν καί πονηράν ἀποδόμησιν προαιωνίων ἀρχῶν, ἔτι δέ εἰς τὰς ἐντός ἡμῶν ἀναταράξεις τῆς ομάδος τῶν ἀποτεφρωθέντων καί ὄσων ἀντιτίθενται εἰς τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης καί εἰς πλεῖστα ἄλλα, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἐζητήσαμεν νά ἐπιλυθοῦν μέ σῶφρονα διάλογον, παρ' ὅτι οἱ συζητηταί μας δέν μᾶς ἐνέπνεον πάντοτε ἐμπιστοσύνην καί πάσῃ θυσίᾳ ἐπροτιμήσαμεν τήν εἰρήνην καί ὄχι τήν σύγκρουσιν, πρός ἀποφυγὴν μεγαλυτέρας ζημίας.

Εἰς τόν λαόν ἐδώσαμεν τήν ἐντύπωσιν ὑποχωρήσεων, ἐπὶ παραδείγματι εἰς τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί τῶν περιέργων συμφώνων συμβιώσεως. Γεγονός εἶναι, ὅτι εὐρέθημεν εἰς δύσκολον θέσιν καί τινές ἐξ ἡμῶν, ὑπέστησαν βαρεῖς καί ἀδίκους χαρακτηρισμούς.

Ὡς μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εὐρέθημεν πρό πολλῶν διλημμάτων. Ἡ σταθερά ὅμως καί νηφάλιος ἀποψις Ὑμῶν, Μακαριώτατε, ὑπῆρξε ἡ μέση καί βασιλική ὁδός, ἡ ὁποία καί μετά τῶν ἀντιφρονούντων πολιτικῶν διετήρει ἀνοικτούς διαύλους ἐπικοινωνίας καί ἡ ὁποία τὰ τῆς Ἐκκλησίας δίκαια ἐξησφάλισε καί πᾶσαν ἀντίθετον ἀποψιν ἀπενεύρωσε, ὅπως ὁ Θεολόγος Γρηγόριος λέγει: «ποτέ μὲν ὑποχωρῶν, ποτέ δέ ἐπεμβαίνων τοῖς ἐναντιούμενοις τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας» (Ἁγίου Γρηγορίου, Ἑρμηνεῖα εἰς τοὺς Ψαλμούς, Β.Ε.Π. τ. 95, σ. 11). Δι' αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον, ἡ ἡπία τακτική τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐδημιούργησε ἀντιπαραθέσεις καί διαχωρισμούς εἰς τήν κοινωνίαν, πρᾶγμα τό ὁποῖον προσμετρᾶται ὡς προσωπική Ὑμῶν ἐπιτυχίαν. «Εὐλόγητός ὁ Θεός καί πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ» (Ἐφεσ. 1, 3).

Μακαριώτατε .

Ὡς φαίνεται, εἴμεθα πρό δυσαρέστων διά τήν Ἐκκλησίαν ἐξελίξεων. Τοῦτο ὑπενήχθητε εἰς τήν ἔκτακτον Ἱεραρχίαν τοῦ παρελθόντος Ἰουνίου. Ὁ πολιτικός κόσμος εἰς τήν πλειονότητά του

προτιμᾶ Ἑλλάδα ἄθρησκον, μέ τήν Ἐκκλησίαν ὡς πολιτιστικόν καί μνημειακόν παράγοντα. Ἐάν, ὅπως φημιολογεῖται, μέ τήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος οἰκοδομηθεῖ καί θεσμοθετηθεῖ τό ἄθρησκον κράτος, ἡμεῖς πρέπει νά ἀναλάβωμεν εὐρείαν καί συστηματικήν διαφώτισιν τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, διά νά γνωρίσει τὰς ἐπιπτώσεις τῆς διά νόμου ἀλλοιώσεως τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητός του.

Εὐχόμεθα ταπεινῶς, ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν κρατήσῃ τῆς δεξιᾶς Ὑμῶν καί ὀδηγήσῃ Ὑμᾶς ἐν τῇ Βουλῇ Του, ποιμαίνων ποιμαίνοντας καί ὀδηγῶν ὀδηγούντας εἰς δόξαν τοῦ Οὐρανοῦ Πατρός καί τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ παναγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων (Εὐχή ἐπί ἐνθρονήσει Μητροπολίτου).

4. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παζῶν καί Διαποντίων Νήσων κ. **Νεκτάριος** ιερούργησε στον Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στο χωριό Μωραΐτικα.

Ὅπως αναφέρει ανακοίνωση τῆς Μητροπόλεως, στον λόγο του ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας, ἀφοῦ ἐξιστόρισε στους πιστούς τὸ χρονικὸ τῆς ευρέσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἀπὸ τὴν Ἁγία Ελένη, ἐπεσήμανε ὅτι σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει νὰ προσκυνήσουμε τὸ Τίμιο Ξύλο, ἐπὶ τοῦ ὁποῖου ὁ Κύριός μας ἔχυσε τὸ πανακήρατον αἷμα Του, γιὰ τὴν τοῦ κόσμου ζοήν καί σωτηρίαν. Ἐπάνω στον Σταυρό νικήθηκε ὁ ἐσχάτος ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ θάνατος. Στὴν ἐποχὴ τοῦ προφήτου Μωυσέως προτυπώθηκε ὁ Τίμιος Σταυρός, με τὸ υψωμένο χάλκινο φίδι, που χάριζε τὴν ἴαση σε ὅσους εἶχαν τσιμπήθει με δηλητήριο.

Ἐπιπροσθέτως ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ἰδιαίτερα σήμερα, στὴν ἐποχὴ τῆς ἐκκοσμικέυσης καί τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπου ἡ ἀμαρτία βαπτίζεται ἀνθρώπινο δικαίωμα, ὁ ἀνθρώπος ἀντλεῖ μεγάλη δύναμη, ἀπὸ τὸν Τίμιο Σταυρό. Παρατηροῦμε καθημερινὰ ὅλην αὐτὴ τὴν πολεμικὴ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, κυρίως στα σχολεῖα, με τὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, σε συγκρητισμό. Ὁ ἀποκεκαλυμμένος Υἱὸς καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐξισώνεται με τούς ἰδρυτές τῶν θρησκειῶν βλ. Βούδα, Μωάμεθ κ.ά. Οἱ προσπάθειες αὐτές δεν εἶναι ἀθεϊστικές, ἀλλὰ ἀντίχριστες, που ἔχουν ὡς μοναδικό σκοπὸ τὴν ἐκρίζωση ἀπὸ τὶς καρδιές τῶν Ἑλλήνων, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

5. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 27-9-2017.

«Καλοῦμε ὅλους σὲ πανστρατιὰ προσευχῆς καί ἐργηγόρσεως»

Ὁμιλία Μητροπολίτου Ἀνδρέου κατὰ τὴν Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου.

«Παναγία μας ἔχε κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία σκέπη σου τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, καί ὅλους μας».

Αὐτὴ τὴν προσευχὴ εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ τὴν ἀπευθύνουμε πρὸς τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καί τὴν Παναγία Μητέρα του, μετὰ φωνῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρῶν. Γιατί; Διότι οἱ καιροὶ εἶναι ἐξόχως κρίσιμοι.

Θεσμοὶ καί νόμοι ἀνατρέπονται, ἡ ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα τῆς πατρίδος μας ἀλλοτριώνεται, ἐνῶ οἱ διάφοροι πνευματικοὶ κατεδαφιστὲς ἔχουν κυριολεκτικὰ ἀποθραυσθεῖ. Ἔτσι φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ κινδυνεύουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν Χώρα μας ἀπὸ τὶς παραμορφώσεις, τὶς παραχαράξεις, τὶς διαστρεβλώσεις καί τὶς ἀλλοιώσεις τῆς ἠθικῆς, καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὅπως καί τῆς Ἱστορίας μας, τῆς Ἑλληνικῆς μας, φυσικὰ, Ἱστορίας.

Ἄς ξεκινήσουμε, ὁμως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, με κάποια συγκεκριμένα γεγονότα :

1) Ἐπιχειρεῖται, ἤδη, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος. Προπαντῶς ἐπιζητεῖται ἡ κατάρτησις τῆς ἐπικλήσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς προοίμιο τοῦ Συντάγματος, καθιερωμένης ἤδη ἀπὸ τούς ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, στὶς πρῶτες Ἐθνοσυνελεύσεις τους.

2) Ὑπάρχει σχέδιο διαχωρισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος. Καί ναι μὲν, ἡ Πολιτεία δείχνει νὰ σέβεται, καί νὰ ἐπιδαφιλεῖ τιμὲς στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, στὴν πραγματικότητα, ὁμως, ὑπονομεῖ τὴν Ἐκκλησία, καί φυσικὰ καί τὸν Προκαθήμενό της.

Διότι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, μὲ τὴν ὑπουλη ἀποκοιμιστικὴ τακτικὴ τοῦ λεγομένου Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, μὲ τὴν ὁποία ἐξουδετέρωσε τὴν ὅποια ἀντίδραση τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως, δηλ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, φαίνεται νὰ παραδίδεται στὰ νύχια τῆς Πανθησκευίας καὶ νὰ ὀδηγεῖται σὲ θάνατο. Ὅπως δὲ εἶπε Σεβασμιώτατος Ἱεράρχης στὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ περασμένου Ἰουνίου, ὁ ὑποτιθέμενος διάλογος Ἐκκλησίας – Πολιτείας, ἀπὸ μηδενικὴ βάση, ἦταν ἕνα τίποτε.

Γιατὶ ὑπῆρχε ἡ αἴσθησις ὅτι ἦταν πλέον τετελεσμένο. Ἡ Πολιτεία τὸ εἶχε προχωρήσει. Ὁ Ἱεράρχης αὐτὸς εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἦταν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ διαλόγου καὶ γνώριζε τὸ ζήτημα ἀπὸ πρῶτο χέρι. Αὐτὲς δὲ τὶς διαπιστώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μεσογαίας ἦρθε νὰ ἐπιβεβαιώσει μὲ δηλώσεις του, ὁ πρῶτος Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Φίλης, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ καθύβρισε κατηλικότητα τὴν Ἐκκλησία ὡς ἀντιδραστικὴ καὶ σκοταδιστικὴ, κατέληξε λέγοντας: «Ἡ οὐσία δὲν ἀλλάζει, τὸ νεὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἦρθε γιὰ νὰ μείνει».

Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ λόγο ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας χαρακτήρισε «οὐδετερόθρησκο» αὐτὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἄλλος δὲ Ἱεράρχης δήλωσε ὅτι τὸ πρόγραμμα γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν βάση του εἶναι προβληματικὸ. Θὰ μπορούσα δὲ νὰ πῶ, ἐκθεμελιωτικὸ, διότι ἀποδομεῖ τὰ πάντα.

Καὶ βέβαια, τώρα τελευταῖα ἔχουμε καὶ τὸ θέμα τῆς Σημαίας, ποῦ δὲν θαῦνώνεται πιά στὰ σχολεῖα, ἀλλὰ καὶ τὸ θέμα τῆς καθημερινῆς προσευχῆς. Βλέπετε τί γίνεται; Ἡ μέθοδος τοῦ σαλαμιοῦ! Λίγο λίγο κόβουνε, ὥστε σιτῶν νὰ μὴν μείνει τίποτε! Σὰς τὰ λέω τώρα αὐτὰ γιατί, μπορεῖ νὰ τὰ ἀκούτε, ἀλλὰ νὰ μὴν τὰ φέρνετε μέσα στὸ μυαλό σας. Πέρα ἀπὸ τὰ πακέτα τῶν ἑκατομμυρίων καὶ τῶν δισεκατομμυρίων, ποῦ εἶναι παραμύθια, αὐτὰ εἶναι ποῦ πρέπει νὰ προσέξουμε, καὶ νὰ κρατήσουμε, γιὰ νὰ φυλάξουμε τὴν πατρίδα μας ἀπὸ τὸν ὄλεθρο, ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς, παρασκευάζεται.

... ..

Ἀγαποῦμε, λοιπόν, τὴν Ὁρθοδοξία. Μὲ τὶς μικρὲς μας δυνάμεις προσπαθοῦμε νὰ δίνουμε τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐπειδὴ οἱ καιροὶ εἶναι ἰδιαίτερος δύσκολοι, σὰς καλοῦμε ὅλους σὲ πανστρατιὰ προσευχῆς πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία «ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον» δὲν τὸν ἐγκατέλειψε, ἀλλὰ μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς πρὸς τὸν Υἱὸν τῆς, τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, μεσιτεύει γιὰ τὸν καθένα, γιὰ ὅλο τὸν κόσμον, γιὰ τὴν Βόρειο Ἠπειρο, γιὰ τὴν Κύπρο καὶ γιὰ τοὺς καταδιωκομένους χριστιανοὺς ὅπου γῆς.

Ἄς τὴν ἱκετέσουμε, λοιπόν, ἀδελφοὶ νὰ μᾶς λυτρώνει ἀπὸ κάθε κίνδυνον, καὶ νὰ μᾶς χαρίσει, πρὸ τοῦ τέλους τῆς ζωῆς μας, τὴν μετάνοια, ὥστε, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς νὰ εἰσέλθουμε στὴν χαρὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τὴν ὁποῖαν ὁ Κύριος, εὐχομαι, νὰ τὴν χαρίζει σὲ ὅλους μας. Ἀμήν.

6. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 28-9-2017 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς και ὅλοι οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μετὰ τὴν ἐποικοδομητικὴ καὶ ἀφυπνιστικὴ ομιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ποῦ ἐγίνε στον Ἱερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, με θέμα «Ἡ ἀρετὴ τῆς ταπεινοφροσύνης στη ζωὴ του Κληρικοῦ», κατόπιν καὶ τῆς διεξοδικῆς συζητήσεως ποῦ ἀκολούθησε γιὰ ὅλα τὰ τρέχοντα ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα καὶ προβλήματα, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἐμπόνη ἀντίδρασή μας καὶ τὴν θλίψη μας πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τὸν Πρωθυπουργό, τὸν Πρόεδρο τῆς Αξιοματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καὶ σύσσωμη τὴν ἀντιπολίτευση τῆς Χώρας μας:

Α'). Για τὴν ἀντικατάσταση τῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν με ἀντιχριστιανικοὺς καὶ ἀντιπαιδαγωγικοὺς «Φακέλους».

Β'). Για τὸ πρόσφατο νομοθέτημα, ὅπου δίνεται ἡ δυνατότητα γιὰ τὴ “νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου”.

- Α' -

Η κατάργηση των ορθοδόξων κατηχητικών και ομολογιακών βιβλίων των θρησκευτικών, δημιουργούν καίρια ερωτήματα και προβληματισμούς προς όλους τους πολιτικούς φορείς της Χώρας μας. Γι' αυτό, τονίζουμε προς αυτούς ότι:

Με τις ενέργειές σας, ποδοπατείτε το Σύνταγμα της Χώρας μας, που ομιλεί ξεκάθαρα ότι η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι «η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού...». Μάλιστα, με το άρθρο 16 παράγραφος 2, η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλυσή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Εσείς με ποιο δικαίωμα θέλετε τα παιδιά μας να γίνουν άθεα και άθρησκα και να τους δημιουργήσετε σύγχυση με τις διάφορες διδασκαλίες θρησκειών;

Με τη νέα ύλη του μαθήματος των **θρησκευτικών**, τολμάτε να βλασφημείτε και να ακυρώνετε την Θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εξισώνοντάς την με τον Μωάμεθ, τον Κομφούκιο και τον Βούδα. Όμως όλοι αυτοί είναι άνθρωποι με πάθη και αδυναμίες, που επινόησαν και δημιούργησαν ψευδοθρησκείες, δεν είναι ο Ένας και αληθινός Θεός, το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.

Προστατεύετε την ελευθερία των μουσουλμάνων, των παπικών, των χιλιαστών και των αθέων παιδιών, ενώ καταστρατηγείτε την ελευθερία της ορθόδοξης χριστιανικής νεολαίας που αποτελεί την πλειοψηφία της Πατρίδος μας! Αυτή είναι η δικαιοσύνη που έχετε κληθεί να υπηρετείτε; Με ποιο δικαίωμα αρνήστε τη διδασκαλία της ορθόδοξης πίστης και παράδοσης, τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, και προωθείτε τον οικουμενισμό, τον θρησκευτικό συγκριτισμό, και την πολυθρησκεία;

Επινοείτε Σχέδια Νόμων που αλλοιώνουν την ελληνορθόδοξη ταυτότητά μας, προβαίνοντας έτσι στην συστηματική αποχριστια-νοποίηση των νέων μας. Για ποιο λόγο έχετε υποχωρήσει στις αξιώσεις των αντιεκκλησιαστικών κέντρων που απεργάζονται την από-χριστιανοποίηση των παιδιών μας; Ερευνήσατε αν εμείς θέλουμε να συζητηστούμε ως Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί με την άθρη Ευρώπη; Άλλωστε καμιά ευρωπαϊκή απόφαση δεν επιβάλλει κατάργηση της Εθνικής μας ελληνοχριστιανικής παραδόσεως, των αξιών και των συμβόλων μας.

Έχει ήδη απαγορευτεί η είσοδος των πνευματικών –εξομολόγων για την εξομολόγηση των παιδιών στα σχολεία μας. Πρόσφατα καταργήσατε την έπαρση της Σημαίας(!). Με ποιά δικαιολογία; Προσεχώς, απ' ότι φαίνεται, επιθυμείτε να καταργήσετε και την προσευχή και να προχωρήσετε στον, όπως εσείς φαντάζεστε, χωρισμό Εκκλησίας και Πολιτείας, ώστε να διώκεται ότι έχει σχέση με την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας.

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας γι' αυτού του είδους τα νομοθετήματα και δηλώνουμε ότι παραμένουμε πιστοί στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που προστατεύει την Εκκλησία Του και την Πατρίδα μας.

Επιθυμούμε τα παιδιά μας να γνωρίσουν τον Τριαδικό μας Θεό και την Αγία Γραφή. Δεν θέλουμε να αποκτήσουν ξερές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Θέλουμε να γνωρίσουν την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, τους βίους των Αγίων και τα Μυστήρια της Εκκλησίας, που οδηγούν στον αγιασμό του ανθρώπου και δημιουργούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Συμπαραστεκόμαστε ολόθερμα σε όλους τους δασκάλους και τους καθηγητές θεολόγους και όλων των ειδικοτήτων, γιατί δίνουν μάχες στα σχολεία για την σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας.

Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων να αντιδράσουν για να περιφρουρήσουμε τα παιδιά μας από τα «άθεα γράμματα», όπως έλεγε ο μέγας Διδάχος του Γένους μας, συντοπίτης μας άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

- Β' -

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ

+Ο Αιτωλίας καί Άκαρνανίας Κοσμάς

ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εκδήλωση στο Αγρίνιο για τα νέα Θρησκευτικά

«Τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών. Σκέψεις και προβληματισμοί»

Εκδήλωση – Συνάντηση Θεολόγων στο Αγρίνιο

Κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. **Κοσμά**, πραγματοποιήθηκε την **Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017** και ώρα **11.00π.μ.**, στην Αίθουσα του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος Αγρινίου, **συνάντηση θεολόγων**, κληρικών και λαϊκών, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Επίσης, μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου, προσήλθαν στη συνάντηση πολλοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Ιερά Μητρόπολη, για τη διοργάνωση της εν λόγω εκδηλώσεως είχε τη συνεργασία του παραρτήματος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων Νομού Αιτωλ/νίας, ενώ η όλη συνάντηση είχε ως αντικείμενο τα εφαρμοζόμενα από εφέτος **νέα Προγράμματα Σπουδών στο μάθημα των Θρησκευτικών** και τα βιβλία όλων των τάξεων στα Σχολεία της πατρίδας μας - Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Στην έναρξη της εκδηλώσεως μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. **Κοσμάς**, ο οποίος «με πόνο ψυχής και μακριά από φανατισμούς» θέλησε, όπως είπε, να γίνει αυτή η σύναξη «προκειμένου να εξετάσουμε το ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σήμερα».

Ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τους παρισταμένους για τις πολλές αντιδράσεις γονέων, οι οποίοι αγωνιούν για τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών τους, για τα ερωτήματα που δέχεται ο ίδιος περί του τρόπου αντιμετώπισης του θέματος, ενώ παράλληλα κατέθεσε και την προσωπική του ποιμαντική αγωνία, ως Επισκόπου και πνευματικού πατέρα, γύρω από το κορυφαίο θέμα του πνευματικού προσανατολισμού των παιδιών των ορθοδόξων οικογενειών. Τόνισε την ευθύνη όλων, αλλά και την ανάγκη ειρηνικής αντίστασης εναντίον κάθε προσπάθειας αποχριστιανοποίησης του ιδιωτικού και κοινωνικού μας βίου, από οπουδήποτε και αν προέρχεται.

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο κεντρικός ομιλητής της εκδηλώσεως καθηγητής κ. **Κωνσταντίνος Σπαλιώρας**, Δ/ντής του 5ου ΓΕΛ Λαμίας, Δρ Θεολογίας και Πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: **«Τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών. Σκέψεις και προβληματισμοί»**.

Ο κ. **Σπαλιώρας** διεξοδικά και τεκμηριωμένα, μέσα από συγκεκριμένες αναφορές στα κείμενα των διανεμηθέντων «Φακέλων μαθήματος Θρησκευτικών», παρουσίασε τον αντορθόδοξο, αμέθοδο, αντιπαιδαγωγικό και αντισυνταγματικό χαρακτήρα του περιεχομένου του νέου μαθήματος των Θρησκευτικών. Όπως αυτό πλέον προσφέρεται στα παιδιά των ορθοδόξων ελλήνων και μάλιστα στα μικρότερα στην ηλικία, τόνισε ο ομιλητής, προκαλεί θρησκευτική σύγχυση και οδηγεί κατευθείαν στο συγκρητισμό, την πανθησκεία και τον αγνωστικισμό. Μέσα απ' αυτό το μάθημα πλήττεται καίρια η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή στα σχολεία μας, καθώς δεν προβάλλεται ο Χριστός ως ο μόνος αληθινός Θεός και Σωτήρας του κόσμου και, κατά συνέπεια, ούτε η διδασκαλία Του ως η αποκεκαλυμμένη αλήθεια.

Στα νέα Προγράμματα Σπουδών, είπε ο κ. **Σπαλιώρας**, αντανακλάται σαφώς η αντίληψη περί ουδετερόθρησκου σχολείου, ενώ το χειρότερο είναι ότι ασκείται προσηλυτισμός στα παιδιά των ορθοδόξων ελλήνων με ρατσιστικό τρόπο, αφού την ίδια στιγμή στην Ελλάδα όλες οι θρησκευτικές μειονότητες (μουσουλμάνοι, εβραίοι, ρωμαιοκαθολικοί) απολαμβάνουν, και ορθώς, το νόμιμο δικαίωμα να προσφέρουν στα παιδιά τους ανόθευτα το θρησκευτικό τους πιστεύω, μέσω του δικού τους ομολογιακού μαθήματος θρησκευτικών.

Μετά την ομιλία και ύστερα από ένα μικρό κέρασμα, ακολούθησε μακρά συζήτηση έως αργά μετά το μεσημέρι. Κατά τη συζήτηση έγιναν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και κατατέθηκαν προτάσεις, αξιολογήθηκε δε ως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, θεολόγοι καθηγητές και δάσκαλοι ήταν σε θέση να καταθέσουν την διδακτική τους εμπειρία, επισημαίνοντας και τα αρνητικά σημεία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ύστερα από την εφαρμογή τους, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.

Η όλη συζήτηση κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις των παρευρεθέντων:

1. Το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να διατηρήσει τον ορθόδοξο χριστιανικό του χαρακτήρα και να συνεχίσει να προσφέρει στα παιδιά των ορθοδόξων ελλήνων, με ευμέθοδο και

συστηματικό τρόπο, ορθόδοξη χριστιανική αγωγή. Τούτο αποτελεί θεμελιώδες και απαραβίαστο ατομικό δικαίωμα τόσο των ίδιων, όσο και των γονέων τους.

2. Έως ότου γραφούν νέα βιβλία Θρησκευτικών, είναι αναγκαίο να επανέλθουν σε χρήση τα παλαιά βιβλία που διδάσκονταν.

3. Είναι σημαντικό η Εκκλησία της Ελλάδος να συνεχίσει το διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών και τη συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων, όμως με αδιαπραγμάτευτη την αρχή περί του ορθοδόξου χριστιανικού χαρακτήρα του μαθήματος.

4. Όσοι διδάσκουν εφέτος το μάθημα των Θρησκευτικών, καλούνται να επιλέγουν από τους διανεμηθέντες «φακέλους μαθήματος» κείμενα ορθοδόξου θεολογίας και σκέψεως, ώστε να τα διδάσκουν εντός του μορφωτικού και παιδαγωγικού ιδεώδους της προσφοράς ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής στα παιδιά μας. Στο «φάκελο μαθήματος» όλων των τάξεων υπάρχουν πολλά και εξαιρετά τέτοια κείμενα, τα οποία όμως εκεί παρατίθενται ουδετεροθρήσκως. Χρέος του κάθε διδάσκοντος είναι να τα προσφέρει στους μαθητές του με σκοπό πάντα την ορθόδοξη αγωγή τους. Είναι αυτονόητο ότι πολλά απ' αυτά τα εξαιρετά κείμενα μπορούν να συμπεριληφθούν στα νέα εγχειρίδια.

5. Η διδασκαλία θρησκευσιολογικών στοιχείων, όπου αυτή χρειασθεί, πρέπει να έχει αποκλειστικά ενημερωτικό και εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα. Η εξισωτική και ισοπεδωτική παρουσίαση, στις συνειδήσεις των παιδιών μας, του Προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της θεόπνευστης Διδασκαλίας Του με τα πρόσωπα και τις διδασκαλίες κοινών ανθρώπων - ιδρυτών θρησκειών, αποτελεί παιδαγωγικό έγκλημα και βαρύτερη πνευματική προδοσία. Κάτι τέτοιο θα βρει αντιμετώπη την συνείδηση των Ορθοδόξων Ελλήνων.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως

7. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 16:26

Σέρρες: Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου για το μάθημα των Θρησκευτικών

Συνάντηση με όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων καθώς και των Γυμνασίων και Λυκείων του Σιδηροκάστρου είχε σήμερα, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος με θέμα τα βιβλία των Θρησκευτικών...

Απόφαση της σύσκεψης ήταν η διανομή σε όλους τους γονείς των μαθητών, εντύπου δήλωσης επιστροφής του "Φακέλου του μαθητή", δηλαδή την υπογραφή των γονέων που επιθυμούν να παραδώσουν τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών στα σχολεία τους.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:



8. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Η Κυβέρνηση προωθεί στα παιδιά μας τη θρησκεία του Αντιχρίστου, τη λατρεία του μεγάλου ανόμου – Σατανά

Δημοσίευση: 19 Οκτωβρίου 2017, 11:11 μμ

ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ!

Προφανώς μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις κατά της Εκκλησίας μας, του ισχύοντος Συντάγματος της χώρας μας και του Ελληνικού λαού είναι η επιχειρούμενη από την κυβέρνηση **μετάλλαξη του μαθήματος των Θρησκευτικών**, από μάθημα με σαφώς Ορθόδοξο χαρακτήρα και προσανατολισμό, σε μάθημα θρησκευολογικό.

Κι' αυτό σε πείσμα της πλειοψηφίας των ελλήνων πολιτών, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Ορθόδοξοι χριστιανοί, πληρώνουν φόρους, προκειμένου η Πολιτεία να εκπληρώσει την εκπαιδευτική της αποστολή και ως εκ τούτου έχουν την απαίτηση να διδάσκονται τα παιδιά τους, κατά κύριο λόγο τις βασικές διδασκαλίες της Ορθόδοξου πίστεως και δευτερευόντως, να πληροφορούνται για τη διδασκαλία των άλλων θρησκειών, πάντοτε υπό το πρίσμα της αληθινής και σώζουσας Ορθόδοξου πίστεως.

Δυστυχώς η σημερινή συγκυβέρνηση αριστεράς και δεξιάς, **ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ**, περιφρονώντας τις θέσεις της διοικούσης Εκκλησίας και την ελληνορθόδοξη παράδοση αυτού του τόπου και καταπατώντας το Σύνταγμα, τον ισχύοντα εκπαιδευτικό νόμο, την ελληνική νομολογία και το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως θα δούμε παρά κάτω, εισήγαγε και επέβαλε για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής παιδείας, νέα προγράμματα σπουδών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα οποία καθιερώνεται ένα νέο θρησκευολογικό μοντέλο του μαθήματος των θρησκευτικών. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί **ο Καθηγητής της Χριστιανικής Παιδαγωγικής στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. κ. Ηρακλής Ρεράκης** σε πρόσφατο δημοσίευμά του (13.10.2017 ιστολόγια Ακτίνες, Θρησκευτικά κ.α.), οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προχωρούν στη μετάλλαξη του μαθήματος με βάση, όχι παιδαγωγικά κριτήρια, αλλά αναχρονιστικές ιδεοληψίες, που είναι αντίθετες με τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό μας. Με το πρόσχημα ότι οι μαθητές δεν θα πρέπει να έχουν δήθεν μονομερείς γνώσεις, διδασκόμενοι αποκλειστικά την Ορθοδοξία, επιστρέφουν την ελληνική παιδεία 2000 χρόνια πίσω, στην εποχή του πανθειστικού συγκρητισμού των Ρωμαίων, επιβάλλοντας στους μαθητές από την ηλικία των 8-9 ετών να διδάσκονται παράλληλα στις πλείστες διδακτικές ενότητες, όλες μαζί τις θρησκείες. Μ' αυτή την μεθόδευση παραμερίζουν την Ορθόδοξη παράδοση, ως κύρια και βασική διδασκαλία των Θρησκευτικών και επιβάλλουν μια ανάμεικτη διδασκαλία, που πολτοποιεί και εξισώνει την πίστη τους με την πίστη των θρησκειών του κόσμου. Διότι, είναι βέβαιο, από παιδαγωγικής πλευράς, ότι μια τέτοια μεικτή και πολυθρησκειακή διδασκαλία, αποτελούμενη από πολλές ισόκυρες και ισοδύναμες θρησκευτικές πίστεις, σηματοδοτεί στη συνείδηση των μικρών παιδιών, μια διδασκαλία, που σκοπό έχει να καλλιεργήσει στις άγουρες ψυχές τους, μιας πολλαπλή και ποικίλη θρησκευτική συνείδηση, ταυτότητα και πίστη, αντίθετη με την Ορθόδοξη πίστη στον Ένα και μοναδικό Τριαδικό Θεό.

Δυστυχώς, αυτό, που με αγανάκτηση, αντικρίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, διαβάζοντας τα αναχρονιστικά πολυθρησκειακά βιβλία που εφηύρε, ενέκρινε και επιβάλλει για διδασκαλία το Υπουργείο Παιδείας είναι ένας ενιαίος διδακτικός κορμός, που τον ονομάζουν «**κόσμο της θρησκείας**», με πολλούς κλάδους πίστεων και Θεών, (θεωρία των κλάδων), και επομένως, μια διδασκαλία πανθεισμού και πανθρησκείας, που περιφρονεί και μηδενίζει την Ορθόδοξη πίστη των παιδιών τους στον ένα μοναδικό Τριαδικό Θεό, γεμίζει τον πνευματικό τους κόσμο με σύγχυση και τα καθοδηγεί στον μηδενισμό και την αθεία.

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, με αγανάκτηση διαμαρτύρεται και απευθύνεται στον Υπουργό Παιδείας, ζητώντας του να απολογηθεί υπεύθυνα στους γονείς και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, διότι εφαρμόζει και επιβάλλει ένα πρωτόγνωρο, αντιπαιδαγωγικό και μη Ορθόδοξο μάθημα Θρησκευτικών, προκαλώντας «**τη συνείδηση των ορθοδόξων γονέων, οι οποίοι, ως μέλη της επικρατούσας στη χώρα μας Ορθόδοξης Εκκλησίας, γνωρίζουν καλά ότι η Ορθόδοξη Πίστη ορίζει σαφώς το περιεχόμενό της και κάθε τι αλλότριο αυτής της πίστες, είναι**

αντίθετο με την πίστη των παιδιών τους, διότι, ιδιαίτερα για την ηλικία και την κρίση που διαθέτουν, εγκυμονεί τον κίνδυνο άρνησης της οικείας πίστεως και προσχώρησης σε άλλη δοξασία».

Οι γονείς των μαθητών επίσης, διαβάζοντας αυτά τα βιβλία – φακέλους, που εξέδωσε και χορήγησε στα παιδιά τους το Υπουργείο Παιδείας, αποφάσισαν να τα επιστρέψουν στο Υπουργείο, διαμαρτυρόμενοι έντονα, με επιστολή τους προς τον Υπουργό Παιδείας, διότι θεωρούν ότι *«με τα παρόντα βιβλία θρησκευτικών δεν μαθαίνουν οι μαθητές ούτε τα στοιχειώδη για την ορθόδοξη χριστιανική ζωή. Αντίθετα, μάλιστα, παρέχεται με αυτά πληθώρα υλικού, που αφορά σε άλλες θρησκείες και δόγματα και επιφέρουν γνωσιολογική σύγχυση στους μαθητές, καθώς δεν εμβαθύνουν και δεν εμπνέουν προς την Ορθόδοξη Πίστη. Κρίνονται λοιπόν ανεπαρκή και ακατάλληλα προς την επίτευξη της νόμιμης αποστολής τους».*

Σημειώνουν επίσης, ότι *«σε αυτά παρουσιάζονται μονόπλευρα θρησκείες ή θρησκευτικές ομάδες, αποκρύπτοντας επιμελημένα διδασκαλίες τους, που ωθούν σε φανατισμό, ρατσισμό και μίσος και έρχονται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη μας και τον πολιτισμό μας».* Επισημαίνουν, ακόμη, *«την άنيση μεταχείριση των Ορθοδόξων Χριστιανών, σε σχέση με τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες στη Ελλάδα, όπως των μουσουλμάνων, καθολικών και ιουδαίων Ελλήνων πολιτών, που έχουν την ευχέρεια, βάσει των νόμων 4235/2014, άρθρο 68 και 4386/2016, άρθρο 55, να επιλέγουν τα θρησκευτικά τους εγχειρίδια για την ομολογιακή διδασκαλία τους στα σχολεία, τακτική που αντίκειται στην Αρχή της Ισότητας, κατά το άρθρο 4, παρ.1 του Συντάγματος».*

Καταλήγοντας, επικαλούνται την *«Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, που ορίζει ρητά ότι κάθε Κράτος οφείλει να παρέχει στους μαθητές του παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές -φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων τους».* Υπογραμμίζουν επίσης ότι επικροτούν και στηρίζουν *«την επιστροφή των ακατάλληλων και παράνομων φακέλων μαθητών στο Υπουργείο»*, ζητώντας, ταυτόχρονα, *«την απόσυρσή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και την επιστροφή στην διδασκαλία των παλαιών θρησκευτικών εγχειριδίων, δοκιμασμένων και αποδεκτών από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς».*

Άξια πολλής προσοχής είναι και τα όσα δήλωσε ο *Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας σε πρόσφατη ραδιοφωνική εκπομπή*, (Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017, στον Ρ/Σ Alpha 98.9 και την εκπομπή *«Καλή Παρέα»* του Δημήτρη Αλφιέρη). Μεταξύ των άλλων, χαρακτήρισε το μάθημα των Θρησκευτικών ως *«μια θρησκευσιολογική σούπα»*, προκειμένου *«να επιτευχθεί ο συγκρητισμός και τελικά η αθεία των παιδιών. Αυτός είναι ο στόχος και για αυτόν ακριβώς το λόγο πολύ σωστά και πολύ ορθά η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων διαμαρτύρεται και προτρέπει τους γονείς να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να εμπλακούν σε μία τέτοια θρησκευσιολογική σύγχυση που τελικό στόχο έχει την απαξίωση της Θεολογίας και του Θρησκευτικού συναισθήματος. Αυτό άλλωστε γράφει ο Μακαριώτατος στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. Δυστυχώς ο διάλογος Εκκλησίας και Πολιτείας δεν είχε ουσιαστικό περιεχόμενο, δεν ξεκίνησε από μηδενική βάση». Και κατέληξε: «Έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένουμε από μέρα σε μέρα την έκδοση της αποφάσεως, που θέλω να πιστεύω ότι θα δικαιώνει την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και τους Ορθοδόξους γονείς στη χώρα μας, οι οποίοι υφίστανται με τον τρόπο αυτό και το μάθημα αυτό όπως διδάσκεται πλέον, δυσμενέστατη διάκριση μεταξύ των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, οι οποίες έχουν καλύτερη μεταχείριση» (Ιστολ. Ακτίνες)!*

Πιστεύουμε ότι ο Σεβασμιώτατος έχει απόλυτο δίκαιο. *Ο πανθρησκειακός προσανατολισμός της κυβέρνησης, η οποία εκφράζει το «πνεύμα» της «Νέας Εποχής» και της «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» είναι εμφανής. Τα νέα διδακτικά βιβλία έχουν ξεκάθαρο συγκρητιστικό περιεχόμενο. Τα παιδιά είναι αναγκασμένα να προσλαμβάνουν στοιχεία από διαφορετικές θρησκευτικές πίστεις, ως δήθεν ισότιμες με την χριστιανική διδασκαλία. Το αποτέλεσμα είναι να μωούνται στον θρησκευτικό συγκρητισμό και να αμβλύνεται η Ορθόδοξη πίστη τους. Θα μεγαλώσουν με αυτές τις συγκεχυμένες θρησκευτικές αρχές και όταν θα αποκτήσουν κρίση, θα τις αρνηθούν και θα καταλήξουν στην αθεία. Αυτό επιζητούν οι ιθύνοντες του σύγχρονου πανθρησκειακού οράματος. Να μωούνται οι μαθητές, οι αυριανοί πολίτες, σ' αυτό το «πνεύμα», της θρησκευτικής ομοιομορφίας, η οποία θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην αποδοχή της*

εφιαλτικής πανθησκείας, η οποία για τους Πατέρες της Εκκλησίας μας και για σύγχρονους φωτισμένους Γέροντες, στοχαστές και μελετητές, θα είναι η θρησκεία του Αντιχρίστου, στην οποία θα αντικατασταθεί η λατρεία του αληθινού Θεού, με τη λατρεία του μεγάλου ανόμου και εν τέλει με τη λατρεία του Σατανά! Οι θρησκείες του κόσμου είναι ατελή ανθρώπινα κατασκευάσματα, μέσω των οποίων, δεν λατρεύεται ο αληθινός Θεός, αλλά ο Σατανάς, καθ' ότι *«πάντες οι θεοί των εθνών (είναι) δαιμόνια»* (Ψαλμ.95,5), κατά τον θεόπνευστο Ψαλμωδό.

Περαίνοντας εκφράζουμε την βαθειά ανησυχία μας για το μέλλον της ορθοδόξου αγωγής στα σχολεία μας και κατ' επέκταση της πατρίδος μας. Η σημερινή πολιτική ηγεσία της χώρας μας γνωρίζει την ακατάλυτη δύναμη της Ορθοδοξίας μας και γι' αυτό επιχειρεί να απομακρύνει τη νεολαία από αυτή. Ζήλωσε τις αντιθρησκευτικές και απάνθρωπες μεθόδους των πάλαι ποτέ διαλαμπάντων κομμουνιστικών καθεστώτων του περασμένου αιώνα, τα οποία είχαν ποινικοποιήσει την θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Όμως οι καιροί άλλαξαν, δυστυχώς, για τους αμετανόητους αθέους μαρξιστές, και δεν *«τους παίρνει»* πια να ασκήσουν βία και ποινικές διώξεις κατά του πιστού λαού του Θεού. **Αυτό που μπορούν να κάμουν είναι η μετάλλαξη του μαθήματος των Θρησκευτικών.** Η αιματοβαμμένη από το αίμα χιλιάδων αγίων και ηρώων χώρα μας, οι οποίοι θυσιάστηκαν για *«του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία»*, αποχριστιανοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς, ακολουθώντας κατά πόδας την αποστατημένη Ευρώπη. Χάνουμε την ταυτότητά μας. Αλλά όπως όταν κάποιο πρόσωπο χάσει το δελτίο της ταυτότητάς του, *θεωρείται «άγνωστο» και «χαμένο»*, έτσι και η Πατρίδα μας, χάνοντας τη δική της ταυτότητα, την Ελληνοορθοδοξία, *θα είναι και αυτή «άγνωστη» και «χαμένη»*, μέσα στον κυκεώνα της παγκοσμιοποίησης, αυτό που θέλουν και επιδιώκουν οι εχθροί της! **Το πλήγμα στο μάθημα των Θρησκευτικών είναι καιρίο** για την απώλεια της ελληνορθόδοξης ταυτότητάς μας και το χειρότερο: για την απώλεια της σωτηρίας μας! Εκκλησιαστική και πνευματική ηγεσία, μοναχισμός, εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς και απλός κόσμος, ας μην επιτρέψουμε να μας αφαιρέσουν την *«ταυτότητά»* μας! Έχουμε τη δύναμη να το κατορθώσουμε, φθάνει να το αποφασίσουμε!

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

9. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ψήφισμα κατοίκων της Φλώρινας που παρευρεθήκαν σε εκδήλωση της Μητρόπολης για τα σχολικά βιβλία των θρησκευτικών

Νοέμβριος 2, 2017 23:29

Σήμερα Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6.00 το απόγευμα εκατοντάδες κάτοικοι της άκριτικής πόλεως Φλωρίνης συγκεντρωθήκαμε, μετά από πρόσκληση της Ίερας Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Έορδαίας, παρουσία και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.Θεοκλήτου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας για να ενημερωθούμε σχετικά με την πορεία που ακολουθεί ή σημερινή εκπαίδευση, και ειδικά με το φλέγον θέμα τῶν νέων βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Μετά από την ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση τοῦ ὁμιλητῆ τῆς ἐκδηλώσεως, δασκάλου, θεολόγου καὶ συγγραφέα κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, πὸν εἶχε ὡς θέμα: *«Ἡ παιδεία τοῦ γένους καὶ ἡ σημερινὴ ἐκπαίδευση»*, διαπιστώσαμε ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια γίνεται ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς προσπάθεια ἀλλοιώσεως τοῦ χαρακτήρα τῶν τριῶν βασικῶν μαθημάτων πὸν συνιστοῦν τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας: τῆς Ἱστορίας, τῆς Γλώσσας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν. Στόχος τους, ὅπως φαίνεται, εἶναι νὰ ἀποχρωματίσουν τὴν πατρίδα μας ἔθνικα καὶ θρησκευτικά. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ παγκοσμιοποίηση καὶ ἡ πανθησκεία.

Ὡς Ὁρθόδοξοι Ἕλληνες Μακεδόνες, πὸν ἔχουμε ταχθεῖ νὰ φυλάμε τὶς Θερμοπύλες τοῦ Βορρᾶ, δηλώνουμε ὅτι δὲν θὰ ἀπεμπολήσουμε τὰ ἱερά καὶ τὰ ὄσια πὸν μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί μας.

Δὲν θὰ δεχθοῦμε παραχάραξη τῆς ἐνδόξου ἱστορίας τοῦ γένους μας, πὸν εἶναι γραμμένη με ἀἵματα μαρτύρων καὶ ἡρώων.

Δεν θα δεχθούμε διαστρέβλωση της γλώσσας μας, ή όποια άποτελεί τόν θησαυρό και τó καύχημά μας, τόν πλούτο της όποίας θαυμάζει όλος ó κόσμος, και μέσω της όποίας έκφράστηκαν οί ύψηλότερες κατακτήσεις του άνθρωπίνου πνεύματος. Αυτόν διάλεξε κι ó Θεός, άπ' όλες τις γλώσσες του κόσμου, για να γράψει τó Ευαγγέλιό του.

Ίδιαιτέρως δηλώνουμε ότι **δέν θα άνεχθούμε τήν έπιχειρούμενη άλλαγή του χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών**. Τó μάθημα θα πρέπει, όπως τόνισε ó όμιλητής, να άποτελεί «παιδαγωγίαν εις Χριστόν». Έτσι τó φαντάστηκε ó πνευματικός άναμορφωτής του γένους μας Άγιος Κοσμάς ó Αίτωλός. Έτσι τó ήθελαν οί ήρωες του 1821 που μάρτυρα τήν έλευθερία άπό τόν τουρκικό ζυγό. Έτσι τó θέλει και σήμερα όλος ó όρθόδοξος έλληνικός λαός, που με τήν καθολική αντίδρασή του άντιστέκεται.

Με τή **μετάλλαξη του μαθήματος σε θρησκευολογία τó «διαμάντι» της Όρθοδοξίας μας έξιώνεται με τά «χαλίκια» των άλλων θρησκειών, κατά τήν έκφραση του άειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αύγουστίνου Καντιώτη**. Έπί πλέον, με τήν όλη δομή των νέων βιβλίων τó μάθημα των Θρησκευτικών μετατρέπεται σ' ένα συνονθύλευμα θρησκειών, όπου ó μαθητής δέν θα ξέρει τί να πιστέψει. Μ' αυτό τόν τρόπο δημιουργείται σύγχυση στην ψυχή των παιδιών μας, δηλητηριάζεται ή πίστη τους και, άν δέν ύπάρχει άπό άλλο άντιστάθμισμα, οί νέοι μας θα όδηγηθούν στον άγνωστικισμό και τήν άθεία.

Δηλώνουμε λοιπόν ότι θα άντισταθούμε με κάθε μέσο για να επικρατήσει ή βούληση της πλειοψηφίας του έλληνικού λαού, ή θέληση των προγόνων του έθνους μας, τó θέλημα του Θεού.

Άκολουθούν ύπογραφές.

10. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μητρόπολη Γλυφάδας: Όχι στα νέα βιβλία θρησκευτικών 07-11-2017 17:03:32

Εγκύκλιος με τήν ύπογραφή του Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης Παύλου Α' σχετικά με τó θέμα των νέων βιβλίων θρησκευτικών διαβάστηκε σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως, τήν περασμένη Κυριακή (5 Νοεμβρίου). Άκολουθεί αναλυτικά τó περιεχόμενο του μηνύματος:

Προς τους Ευσεβείς Χριστιανούς της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί μου Άδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,

Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε: «Πρέπει να ομολογούμε με παρησία τó “πιστεύω” μας, γιατί φέρουμε ευθύνη, αν δέν μιλήσουμε... Σ' αυτά τα δύσκολα χρόνια, ο καθένας μας πρέπει να κάνει ο, τι γίνεται ανθρωπίνως και ο, τι δέν γίνεται ανθρωπίνως, να τó αφήνει στον Θεό. Έτσι θα έχουμε ήσυχη τήν συνείδησή μας ότι κάναμε εκείνο που μπορούσαμε. Αν δέν αντιδράσουμε, θα σηκωθούν οί πρόγονοί μας άπό τους τάφους. Εκείνοι υπέφεραν τόσα για τήν πατρίδα και εμείς τι κάνουμε γι' αυτήν; Η Ελλάδα, η Όρθοδοξία, με τήν παράδοσή Της, τους Αγίους και τους ήρωες Της, να πολεμείται άπό τους ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μη μιλάμε! Είναι φοβερό!.. Αν οί Χριστιανοί δέν ομολογήσουν, δέν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα. Ενώ, αν αντιδράσουν, θα τó σκεφθούν... Εδώ ο Χριστός σταυρώθηκε, για να αναστηθούμε εμείς, και εμείς να αδιαφορούμε! Αν η Εκκλησία, στο σύνολό της, Κλήρος και λαός, δέν μιλάει, για να μην έρθει σε ρήξη με τó κράτος, αν δέν μιλούν, όλοι οί Όρθόδοξοι Χριστιανοί, τότε ποιος θα μιλήσει;»

Συστοιχούμενοι κι εμείς στις φωτισμένες προτροπές αυτού του μεγάλου σύγχρονου Αγίου μας, απευθυνόμαστε πατρικά, σε σας τους Χριστιανούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τα πνευματικά μας παιδιά, για να μιλήσουμε για τó μεγάλο θέμα των ημερών μας, που αφορά στην Όρθόδοξη Χριστιανική Άγωγή των παιδιών μας. Στα σχολεία της πατρίδας μας, για πρώτη φορά φέτος, τα παιδιά μας έλαβαν έντυπο υλικό για τήν διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, που φέρει τήν ονομασία «Φάκελος Μαθητή». Πρόκειται, κατ' ουσίαν, για τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών. Μελετήσαμε επισταμένως τó νέο πρόγραμμα σπουδών και τα βιβλία αυτά και συμπεράναμε ότι τα βιβλία αυτά χρησιμοποιούνται, ως εργαλεία αποορθοδοξοποίησης των παιδιών μας καθώς επιφέρουν καίρια ανατροπή στον όρθόδοξο προσανατολισμό που είχε τó μάθημα των Θρησκευτικών, άπό συστάσεως του Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα:

1. Περιέχουν υλικό από διδασκαλίες πολλών θρησκειών, (πολυθρησκειακό), οι οποίες συνεξετάζονται με την Ορθοδοξία, με αποτέλεσμα να επέρχεται **σύγχυση στην Ορθόδοξη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας αλλά και στη δογματική τους συνείδηση**, ως Ορθοδόξων Χριστιανών, αφού τους διδάσκει αιρετικές θέσεις άλλων θρησκειών, που, αφενός, έρχονται σε πλήρη αντίθεση προς την Ορθόδοξη Πίστη και τη χριστιανική τους αγωγή.
2. Με το ως άνω υλικό και την πολυθειστική του δομή σπείρονται στην θρησκευτική συνείδηση των παιδιών μας πρακτικές αμφισβήτησης και αμφιβολίες για την Αλήθεια της Ορθόδοξης Πίστεως και των βιωμάτων, με τα οποία έχουν γαλουχηθεί από την οικογένειά τους, με αποτέλεσμα να ενεργεί καταφανώς προσηλυτιστικά η γνωσιολογική και παιδαγωγική σύγχυση, που τους δημιουργείται, οδηγώντας τα παιδιά μας, σε αλλότριους πνευματικούς δρόμους.
3. Σε κάθε περίπτωση, **δεν είναι δυνατόν και ως ενεργοί Έλληνες πολίτες να δεχθούμε την άنيση μεταχείρισή μας, ως Ορθ Χριστιανών, σε σχέση με άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, όπως των Μουσουλμάνων, Καθολικών, Προτεσταντών και Ιουδαίων Ελλήνων Πολιτών, που έχουν την ευχέρεια βάσει του νόμου (αρθ. 68 του Ν. 4235/2014 και του αρθ. 55 Ν. 4386/2016), να επιλέγουν τα διδακτικά τους εγχειρίδια για την ομολογιακή διδασκαλία της θρησκείας τους στα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία**, ενώ εμείς, που ανήκουμε στην θρησκευτική πλειονοψηφία του Ελληνικού λαού, να μην έχουμε τέτοια δυνατότητα να διδάσκουμε αμιγώς την Ορθόδοξη πίστη στα παιδιά μας. Η άδικη αυτή μεταχείρισή μας καταφανώς αντίκειται στην Συνταγματική Αρχή της Ισότητας και της Ανεξιθρησκείας. Εξ'άλλου, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, ορίζει ρητά, ότι κάθε κράτος οφείλει να παρέχει στους μαθητές του Παιδεία, σύμφωνη με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων τους.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι τα βιβλία αυτά είναι αντισυνταγματικά, αντιπαιδαγωγικά και αντιορθόδοξα, ως προς το περιεχόμενό τους και, ως εκ τούτου, **απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να σεβαστεί τη νομιμότητα και το θρησκευτικό πιστεύω της συντριπτικής πλειονοψηφίας του Ελληνικού λαού, να σταματήσει την προσβολή, την υποβάθμιση, τη διάβρωση, τη στοχοποίηση και τον διωγμό του Ορθόδοξου μαθήματος των Θρησκευτικών, να αποσύρει άμεσα τα τωρινά βιβλία, μαζί με τα νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά και να συνταχθούν νέα με Ορθόδοξο χαρακτήρα, που να ανταποκρίνονται στη χριστιανική πίστη των παιδιών και των γονέων τους.**

Κατόπιν όλων αυτών, πως είναι δυνατόν και εμείς, όπως μάλιστα πρόσφατα, έπραξε και η Ιερά Επιστοασία του Αγίου Όρους, να μην ακούσουμε τις αυθόρμητες διαμαρτυρίες των γονέων, να μην σταθούμε ολόψυχα στο πλευρό τους και να μην επικροτήσουμε την απόφασή τους να επιστρέψουν αυτά τα βιβλία στο Υπουργείο Παιδείας, ως ακατάλληλα, απαράδεκτα και επικίνδυνα για τα παιδιά τους;

Είναι καιρός, πλέον, να αντιδράσουμε εν Χριστώ και να περιφρουρήσουμε τις ψυχές των παιδιών μας από τα «άθεα γράμματα», όπως έλεγε ο μέγας Διδάχος του Γένους μας, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αλλά και από κάθε ενέργεια, που στοχεύει στην αλλοίωση της Ελληνορθόδοξης ταυτότητάς μας και, έμμεσα η άμεσα, στην αποχριστιανοποίηση των παιδιών μας. **Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και σας προτρέπουμε πατρικά περί τούτου.**

Επιστρέψτε τα βιβλία των Θρησκευτικών στα σχολεία ή στο Υπουργείο, ως απαράδεκτα.

Ο Μητροπολίτης και Ποιμενάρχης σας

† Ο Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης

ΠΑΥΛΟΣ ο Α΄

11. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ιερεμίας ζητάει από τους γονείς να επιστρέψουν πίσω στο Υπουργείο Παιδείας τα νέα βιβλία-Φακέλους των Θρησκευτικών! 11 Νοε 2017

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Δύσκολα τά σημερινά μας χρόνια, ἀδελφοί χριστιανοί! Εἶναι χρόνια Ἀποκαλύψεως. Σέ κάθε βέβαια ἐποχή ζοῦν οἱ ἄνθρωποι τά ὅσα γράφει ἡ Ἀποκάλυψη, ἀλλά στήν σημερινή μας ἐποχή ζοῦμε τά γεγονότα της ἀκόμη περισσότερο. Πολύ ἁμαρτία καί πολύ ἀσεβεία στόν κόσμον. Τό χειρότερο ὅμως στήν ἐποχή μας εἶναι ὅτι ἡ ἁμαρτία ἔγινε νόμος καί κυβερνᾷ. Γι' αὐτό εἶπα ὅτι ζοῦμε περισσότερο τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, γιατί βλέπουμε στά πράγματα αὐτά πού γράφει τό ἱερό βιβλίον: Τό ἑπτακέφαλο θηρίον μέ τά δέκα κέρατά του ἔλαβε ἐξουσία καί κυβερνᾷ!...

2. Γιά νά ἀφήσω τά ἄλλα ἔρχομαι στά Σχολεῖα μας. Παλαιότερα ἔλεγε ἡ γιαγιά στό ἐγγονάκι της: «Ἄντε, παιδί μου, στό Σχολεῖο νά μάθεις γράμματα, γιά νά μοῦ ζηγᾷς τό Εὐαγγέλιο!»! Τώρα ὅμως, στά σημερινά μας χρόνια, δέν διδάσκουν τό Εὐαγγέλιο στά Σχολεῖα μας, γιατί ἄλλο εἶναι τό θρησκευτικό μάθημα. Εἶναι μάθημα πολυ-θρησκευτικό. Τί σημαίνει αὐτό; Ἀκούστε: Μία εἶναι, χριστιανοί μου, ἡ ἀληθινή πίστη, ἡ πίστη τῶν ὀρθοδόξων. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: «Ὅλες οἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες· μόνη ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι καλή καί ἁγία, τό νά πιστεῦμεν καί νά βαπτίζωμεθα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρὸς, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Νά εὐφραίνεσθε ὅπου εἴσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί, καί νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἰρετικούς, ὅπου περιπατοῦν εἰς τό σκότος!»! Τά παιδιά μας, λοιπόν, μέχρι τώρα πήγαιναν στό Σχολεῖο καί μάθαιναν μέ τό θρησκευτικό τους μάθημα τήν ὀρθόδοξη πίστη, γιατί αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή καί αὐτή πιστεύουμε ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα μας, πού εἶναι ὀρθόδοξο ἔθνος. Τώρα ὅμως τό θρησκευτικό μάθημα, μέ τήν ἀπόφαση τῶν κυβερνώντων, τό ἔκαναν πολυ-θρησκευτικό. Μέ τό μάθημα αὐτό τό παιδί τώρα θά μαθαίνει ὅλα τά θρησκευτικά, καί τά ψεύτικα, καί ἄς ἐκλέξει μόνο του τί θά πιστεύσει γιά ἀληθινό. Μπράβο τους! «Τό μυαλό τους καί μιά λίρα», ἔτσι λένε στήν πατρίδα μου! Καί πολύ τους πάει μιά λίρα, γιατί εἶναι ἀκριβή! Ἄν εἶναι δυνατόν, τό ἀκατήχητο ἀκόμη παιδάκι τοῦ Δημοτικοῦ, ἢ ὁ ἔφηβος τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου, νά κάνει μόνος του ἐπιλογή τῆς πίστεως του. Ἄν ἔχει τήν δύναμη ὁ μικρός μαθητής νά κρίνει μεταξύ τῶν διαφόρων θρησκευμάτων, τά ὁποῖα μάλιστα στά νέα θρησκευτικά βιβλία προσφέρονται καί παρουσιάζονται ὡς ἰσότιμα καί ἰσόκυρα, χωρίς νά τονίζεται ἡ ἀνωτερότητα τῆς ὀρθόδοξης πίστεως. Τό μόνο πού θά καταλάβει ὁ σημερινός μαθητής ἀπό τό θρησκευτικό του βοήθημα εἶναι ὅτι ὅλα τά θρησκευτικά εἶναι καλά καί πρέπει νά τά σεβόμαστε καί νά μὴν τά κατηγοροῦμε. Ὅλους νά τούς δεχόμαστε, γιατί ὅλοι τους πιστεύουν σέ κάποιον θεό. Αὐτό ἀκριβῶς, χριστιανοί μου, αὐτό εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός. Εἶναι ἓνα κατασκευάσμα, σατανικό κατασκευάσμα, πού δέχεται ὅλα τά θρησκευτικά, ὅλες τίς πίστεις μέ θρησκευτικό ἀνακάτωμα, καί μέ τέχνη μάλιστα κατασκευασμένο, γιά νά εἶναι εὐγενεστο στους ἀνθρώπους.

Εἶδατε, χριστιανοί μου, ὁ τρισκατάρατος, πῶς τά κατάφερε νά κάνει τήν ἀρχή τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπό τά Δημοτικά Σχολεῖα; Εἶδατε; Τόν καταραμένο καί τρισκαταραμένο!...

3. Ἐμεῖς, ὦ ἀδελφοί χριστιανοί, θά εἴμαστε μαθητές καί μαθήτριες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πού μᾶς λέγει, ὅπως σᾶς εἶπα: «Ὅλες αἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες· μόνη ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι καλή καί ἁγία!»! Καί τό ἄλλο πάλι πού μᾶς εἶπε ὁ ἅγιος: «Νά εὐφραίνομαστε ὅπου εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί νά κλαίουμε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἰρετικούς, ὅπου περιπατοῦν εἰς τό σκότος!»! Καί αἰρετικοί βέβαια εἶναι καί οἱ παπικοί μέ τίς τόσες καί τόσες αἰρέσεις τους...

Τί θά κάνουμε μέ τά νέα θρησκευτικά βιβλία; Ἐμεῖς ἐδῶ, σάν Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, κλῆρος καί λαός, ταχθήκαμε θεωρητικά ἀπό τήν ἀρχή ἐνάντια πρὸς τά βιβλία αὐτά. Καί ἀρκεστήκαμε στήν πολεμική τους μέ ὀμιλίες, μέ φυλλάδια καί μέ κατ' ἰδίαν συζητήσεις. Εἶδα ὅμως ἀπό τά διαδίκτυα ὅτι σέ ἄλλες Μητροπόλεις οἱ χριστιανοί, μέ τήν εὐλογία μάλιστα καί ἔμνευση τῶν Ἀρχιερέων Ποιμένων τους, ἀντέδρασαν δυναμικά μέ συγκεντρώσεις, μέ διαδηλώσεις στους δρόμους καί πορεῖες πρὸς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀκόμη. Πόσο χάρηκα καί πόσο ζήλησα τίς ἐκδηλώσεις αὐτές τῶν ἄλλων ἀδελφῶν μας χριστιανῶν, μέ τούς ἱερεῖς τους μαζί. Λυπήθηκα δέ, γιατί δέν ἐγνώριζα ἐκ τῶν προτέρων τίς διαδηλώσεις τους, γιά νά ἤμουν καί ἐγώ – ὅπωςδήποτε θά ἤμουν – ὡς ἀπλός ἱερωμένος στήν κατά φάραγγα Αἰλῶν ἱερή τους πορεία πρὸς τό Ὑπουργεῖο!

Ὡς ἐπίσκοπος τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου, **συμβουλεύω τούς γονεῖς**, κατά μίμηση καί ἄλλων καλῶν Ποιμένων, **τήν ἐπιστροφή πρὸς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας (διά τῶν Σχολείων) τῶν βιβλίων τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος στους συντάξαντας αὐτό ὡς ἀπαράδεκτα!**

4. Άλλά γιατί λέμε όλο γιά τό Σχολείο; Περισσότερο από τό Σχολείο έγώ πιστεύω στήν Οίκογένεια. Σείς, λοιπόν, οί χριστιανοί γονείς καί άγιες γιαγιές, σείς θά αναλάβετε νά διδάξετε τήν πίστη μας στά παιδιά σας καί τά έγγόνια σας. Καί σείς, μέ τήν πίστη πού έχετε καί τήν άγάπη πρός τά παιδιά σας, θά τά πείτε πολύ καλύτερα άπο κάθε ύπουργό καί κάθε δάσκαλο. Γιατί σείς θά μιλήσετε στά παιδιά σας καί γιά καντήλι καί γιά νηστεία καί θά τά πάρετε άπό τό χέρι γιά νά πάτε τήν Κυριακή στήν Έκκλησία.

Καί πάνω άπό τήν κάθε οίκογένεια, ώ χριστιανοί μου, είναι ή μεγάλη οίκογένεια τών παιδιών του Θεού, πού λέγεται Έκκλησία. Η Έκκλησία κατά πρώτο λόγο είναι ύπεύθυνη γιά τήν Κατήχηση τών παιδιών της, όχι μόνο τών μικρών μαθητών, αλλά καί τών μεγάλων. Η τοπική μας Έκκλησία έχει τά Κατηχητικά όλων τών ηλικιών γιά τά παιδιά καί τά κηρύγματα γιά σάς τούς μεγάλους. Παρακαλώ νά προτρέπετε τά παιδιά γιά τήν φοίτησή τους στά Κατηχητικά καί σείς οί μεγάλοι νά έρχεσθε στήν Έπισκοπή στίς όμιλίες πού θά μάς κάνουν καί ξένοι προσκεκλημένοι όμιλητές μας.

5. Πρίν άπό λίγες ήμέρες, άδελφοί, έκοιμήθη ό Μητροπολίτης Μάνης μακαριστός πλέον Χρυσόστομος. Άπέθανε τόν καλύτερο θάνατο, πού τόν ζηλεύουμε όλοι. Πέθανε λειτουργώντας, τήν ώρα μάλιστα του Καθαγιασμού τών Τιμίων Δώρων! Πραγματικά ζηλεύω τόν θάνατο αυτό. Πρίν λοιπόν άπό τήν ώρα αυτή, τήν στιγμή πού θά λεγόταν στήν Θεία Λειτουργία τό «Πιστεύω», έβγήκε ό μακαριστός Ίεράρχης έξω του Βήματος καί είπε λίγα λόγια (μπορείτε νά τά ακούσετε άπό τό διαδίκτυο). Τά λόγια Του αυτά είναι ή διαθήκη Του, τήν όποία άφησε στό Ποίμνίό Του, αλλά καί σέ 'μάς τούς Άρχιερείς καί όλους τούς κληρικούς καί χριστιανούς. Είπε γενικά τά έξής: **Στά χρόνια μας θέλουν νά αλλοιώσουν τήν πίστη μας καί νά κάνουν ένα μεικτό κατασκευάσμα από όλα τά θρησκευάματα καί έτσι νά χαθεί ή όρθόδοξη πίστη μας. Γι' αυτό έμείς τώρα – είπε ό άγιος Ίεράρχης – θά πούμε όλοι μαζί τό «Πιστεύω» μας, ως μία όμολογία ότι κρατούμε τήν πίστη μας όπως μάς τήν παρέδωσαν οί άγιοι Πατέρες μας, χωρίς νά τήν αλλοιώσουμε. Καί άρχισε, λοιπόν, όλο τό Έκκλησίασμα νά λέει μαζί μέ τόν Δεσπότη του τό «Πιστεύω». Έκείνο δέ πού μου έκανε μεγάλη έντύπωση είναι ότι άπήγγειλαν τό «Πιστεύω» άπέξω καί δυνατά καί τά μικρά παιδιά καί οί μεγάλοι καί οί έπίσημοι, γιατί ήταν πανήγυρη ή ήμέρα. Τό φαινόμενο αυτό, ξαναλέγω, μέ ένθουσίασε, μέ συνεκίνησε, αλλά καί μέ πόνεσε. Γιατί σέ μάς έδω δέν νομίζω ότι τά παιδιά μας, αλλά καί οί μεγάλοι καί οί άρχοντές μας, ξέρουν νά λέγουν τό «Πιστεύω». ...**

Άλλά μή φοβήστε, χριστιανοί μου. Δέν θά πεθάνετε έτσι αίφνίδια. Θά ζήσετε πολλά-πολλά χρόνια γιά νά παντρέψετε τά παιδιά σας καί τά έγγόνια σας καί μετά θά είμαστε όλοι μαζί αίώνια χρόνια στήν Βασιλεία του Χριστού τήν έπουράνια. Άλλά τό «πιστεύω» νά τό μάθετε όλοι άπέξω, μικροί καί μεγάλοι, όπως στήν Μάνη, καί νά τό λέτε κάθε βράδυ πρίν άπό τόν ύπνο σας.

Μέ πολλές εύχές,

† Ό Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ίερεμίας

12. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Ψήφισμα των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Εμείς οί κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας που συγκεντρωθήκαμε σήμερα, ήμέρα Τρίτη 31η Οκτωβρίου του 2017 υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Γεωργίου στο Κέντρο Επιμορφώσεως και Επικοινωνίας (Συνεδριακό Κέντρο) της Μητροπόλεως μας στην Ευαγγελίστρια Αλιάρτου για την προγραμματισμένη ετήσια Γενική Ιερατική Σύναξη μας, που έχει σκοπό τον προβληματισμό πάνω σε επίκαιρα ποιμαντικά, πνευματικά και κοινωνικά ζητήματα, τον καλύτερο συντονισμό της διακονίας μας, την καθοδήγησή μας από τον Επίσκοπο, την μεταξύ μας επικοινωνία και τη λήψη συλλογικών αποφάσεων.

Εκφράζουμε την ανησυχία και αγωνία μας για τη δυσμενή κατάσταση που επικρατεί εδώ και μια δεκαετία περίπου στην πατρίδα μας σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής.

Διαβλέπουμε ότι η πνευματική ατμόσφαιρα της εκκοσμίκευσης γενικεύεται και βαθαίνει καθημερινά και καταγγέλλουμε την επιχειρούμενη συστηματική προσπάθεια να εξοβελισθεί από τη δημόσια ζωή κάθε έννοια ιερού και οσίου, να περιθωριοποιηθεί η ελληνορθόδοξη παράδοση

και να αποδυναμωθεί ο θεσμός της Εκκλησίας, στο όνομα μάλιστα της πολυπολιτισμικότητας και δήθεν της ισότητας των θρησκειών.

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα αυτής της περιρρέουσας πνευματικής ατμόσφαιρας είναι το όλο ζήτημα που έχει τεθεί για το περιεχόμενο και το χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες της κρατικής εκπαίδευσης.

Καταγγέλλουμε ως επιζήμιας για το μέλλον της πατρίδας μας την επιχειρούμενη αλλοίωση και υποβάθμιση του παραδοσιακού μαθήματος των θρησκευτικών σε δήθεν πλουραλιστικό μάθημα θρησκευολογικού χαρακτήρα.

Φοβούμαστε ότι η ηλικιακή ανωριμότητα και η γνωστική ικανότητα νεαρών παιδιών δεν επαρκεί για τα δεδομένα ενός τέτοιου ασαφούς χαρακτήρα και θολού περιεχομένου μαθήματος.

Η αντικατάσταση των βιβλίων με την παραδοσιακή μορφή από τους λεγόμενους «θεματικούς φακέλους» επιτείνει τη σύγχυση. Σαν υπεύθυνοι ποιμένες γινόμαστε αποδέκτες της ανησυχίας και του προβληματισμού πολλών γονέων και κηδεμόνων μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν τα θρησκευτικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μάθημα που καλλιεργεί και ενισχύει την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση.

Σ' αυτό το πλαίσιο πολλοί γονείς επέστρεψαν ως απαράδεκτους τους αντιπαιδαγωγικούς αυτούς φακέλους που ίσως εξυπηρετούν σκοπιμότητες.

Δηλώνουμε την υποστήριξη και αλληλεγγύη μας στους γονείς αυτούς, οι οποίοι άλλωστε αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και επιθυμούν να διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά τους με βάση τις αρχές και αξίες της Ορθοδοξίας μας, που αποτελούν τα ασφαλή θεμέλια ελευθέρων πολιτών και ολοκληρωμένων πνευματικών προσωπικοτήτων.

Συμπαραστεκόμαστε επίσης ανεπιφύλακτα σε όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι με ψυχή και επίγνωση αγωνίζονται στα σχολεία για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας σύμφωνα με τις επιταγές της παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά και του Ελληνικού Συντάγματος που ορίζει (άρθρο 16 παράγραφος ζ) ότι το κράτος αποσκοπεί με την παρεχόμενη αγωγή στην ανάπτυξη όχι μόνο της εθνικής αλλά και της θρησκευτικής (δηλ. Ορθοδόξου) συνειδήσεως.

Η δίκαιη απαίτησή μας από την πολιτεία να ανταποκριθεί σωστά στις υποχρεώσεις της για τη θρησκευτική αγωγή στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης, διόλου δεν μας απαλλάσσει από το δικό μας αυτονόητο χρέος για την ορθόδοξη κατήχηση των νέων και γενικά τον επανευαγγελισμό του λαού μας στις αλήθειες της πίστεως.

Σαν ποιμένες, υπεύθυνοι διάκονοι του Λόγου, θεωρούμε την Ελληνορθόδοξη παιδεία και την οικογένεια ως ύψιστες αξίες και θεμελιώδη «ριζώματα» του Γένους μας. Δηλώνουμε την αμέριστη εμπιστοσύνη μας στη νόμιμη και κανονική πνευματική μας Αρχή, την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και προσευχόμαστε στον Αρχηγό της Πίστεώς μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να δίδει φωτισμό και δύναμη σε όλους, ώστε να διαφυλάξουμε τα ιερά και τα όσια του ευσεβούς Γένους μας.

13. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

Και η Μητρόπολη Πατρών υπέρ της επιστροφής των Φακέλων Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Υπουργείο

Στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2017, πραγματοποιήθηκε Γενική Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στὸν παλαιὸ Ἱερό Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Τὸ πρῶτὴ τῆς Τρίτης, 14.11.2017, ... ἀκολούθησαν οἱ ἐργασίες τῆς Συνάξεως, στὸν Παλαιὸ Ἱερό Ναὸ μὲ ὁμιλητὴ τὸν προσκληθέντα ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ὁρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ.

Δαμασκηνό ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Μύθοι και πραγματικότητες επί του θέματος της σχέσεως Ἐκκλησίας και Πολιτείας, ἐν ὄψει τῆς Συνταγματικῆς Ἀναθεωρήσεως».

Μετά τὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ, ἀκολούθησε συζήτηση και ἀπαντήθηκαν ἐρωτήσεις, οἱ ὁποῖες ἐτέθησαν ὑπὸ τῶν εὐλαβεστάτων Ἱερέων.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὐχαρίστησε τὸν φιλοξενούμενο Ἱεράρχη γιὰ τὴν ἄρτια, κατὰ πάντα, ὁμιλία του και ἀνεφέρθη σὲ τρέχοντα διοικητικά θέματα ἀφορῶντα στὸν ἱερό Κλήρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Ἀπὸ τὴν Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐξεδόθη τό ἀκόλουθο ψήφισμα:

Ἡ Γενική Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στίς 14 Νοεμβρίου 2017 ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου και στήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὁρесьιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ἀνέπτυξε τό θέμα «Μύθοι και πραγματικότητες ἐπί τοῦ θέματος τῆς σχέσεως Ἐκκλησίας και Πολιτείας ἐν ὄψει τῆς Συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως», ἐξέδωκε τό παρακάτω ψήφισμα.

- Τό θέμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας και Πολιτείας εἶναι πολυσήμαντο μέ βαθιές ρίζες στό παρελθόν και ποικίλες συνέπειες γιὰ τό παρόν και τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας. Δέν νοεῖται στήν Ὁρθόδοξη Ἑλλάδα «χωρισμός» Ἐκκλησίας και Πολιτείας, μέ τὴν ἔννοια και μορφή, τῆς ἀποκοπῆς τοῦ Λαοῦ ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή του, ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου και τὴν εὐεργετική παρουσία του στήν σύγχρονη κοινωνία. Γνωρίζομε ὅτι ὑπάρχουν δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἐπιδιώκουν τὸν «χωρισμό» τοῦ Λαοῦ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία και μανιωδῶς ἀγωνίζονται νά ἀποκόψουν μέ ποικίλα τεχνουργήματα τὸν Λαό, ἀπὸ τίς πνευματικές και σωτήριες ρίζες του. Ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε, ἐζήτησε ἢ θά ζητήσει τέτοιο «χωρισμό», τὸν ὁποῖον οἱ ὑπηρετοῦντες τό πνεῦμα τῆς «νέας ἐποχῆς» και τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἐπιθυμοῦν νά ἐπιβάλλουν, γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἱστορικά και οὐσιαστικά, ἡ μάνα αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιὰ τό παρόν και τό μέλλον. Οὐδεμία ἀπαίτηση ἢ ὁδηγία ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκή Ἐνωση ἢ τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ὑφίσταται γιὰ τό καθορισμό τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας–Πολιτείας στήν Πατρίδα μας. Αὐτό τό «ἐπιχείρημα» εἶναι ἐφεύρημα προκειμένου νά πλανᾶται ὁ Ἑλληνικός Λαός, ὥστε νά υἱοθετοῦνται πρακτικές, οἱ ὁποῖες ἀντίκεινται στήν ὅλη ἱστορική και πολιτιστική πορεία τῆς χώρας μας.

- Δέν δυνάμεθα ἐπ' οὐδενί λόγῳ νά δεχθοῦμε ὁποιαδήποτε ὑποβάθμιση ἢ θεσμική ὑποτίμηση τῆς Ἐκκλησίας, στό πλαίσιο εἴτε τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, εἴτε τῆς τροποποιήσεως τῆς κοινῆς νομοθεσίας.

- Ἐπειδή πολλά ἀκούονται περί τῆς μισθοδοσίας τοῦ Κλήρου μέ ἀποτέλεσμα νά παραπλανᾶται ὁ Λαός σημειώνομε τά ἑξῆς: Ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου δέν εἶναι ζήτημα θεσμικῆς σχέσεως μεταξύ Ἐκκλησίας και Πολιτείας ὡς θέλουν τινές νά πείσουν τὸν Λαό μας και βεβαίως δέν δίδει στήν Πολιτεία τό δικαίωμα νά ἐπεμβαίνει ἄκριτα, σέ ἐκκλησιαστικά θέματα, ἀφοῦ ἡ μισθοδοσία συνιστᾶ ἐκπλήρωση ἀποζημιωτικῆς ὑποχρέωσης ἐναντι τῆς ὀλοκληρωτικῆς σχεδόν ἀφαίρεσης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, χωρίς ποτέ νά καταβληθῇ οἰαδήποτε ἀποζημίωση ἀπὸ τό Κράτος, τό ὁποῖο κατέχει αὐτή τὴν περιουσία και τὴν ἐκμεταλλεύεται μέχρι σήμερα. Ἐξ' ἄλλου ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου δέν ἀποτελεῖ νομικό προνόμιο εἰδικά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. (Τό ἴδιο συμβαίνει μέ τούς Μουφτήδες και ἱεροδιδασκάλους τῆς Θράκης). Ἀπὸ τό Ἑλληνικό Δημόσιο, δηλ. δέν μισθοδοτοῦνται μόνο οἱ Λειτουργοί τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Τά ἄρθρα 3 και 13 τοῦ Συντάγματος εἶναι βασικά ὡς πρὸς τίς σχέσεις Ἐκκλησίας και Πολιτείας και ὄχι μόνο. Τό θέμα αὐτό πρέπει νά τύχη ἰδιαίτερης προσοχῆς ἀπὸ τὴν Πολιτεία γιὰ ἱστορικούς, ἔθνικούς και κοινωνικούς λόγους. Ἡ νομοθετοῦσα Πολιτεία σέ καλόπιστο διάλογο μέ τὴν Ἐκκλησία και σέ συμφωνία μέ τό θρησκευτικό αἶσθημα τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, μπορεί νά προβαίνει σέ νομοθετικές ρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες θά ἐπικαιροποιοῦν και θά ἐπιλύουν τά ἀναφυόμενα θέματα στίς σχέσεις Ἐκκλησίας και Πολιτείας, ἀλλά πάντοτε στό πλαίσιο τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ και τῆς κοινῆς ὠφέλειας τοῦ Λαοῦ μας.

- *Οἱ ἀλλαγές στά προγράμματα σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τόσο σέ επίπεδο ὕλης, ὅσο και διδασκαλίας, ἔχουν δημιουργήσει εὐλογες και πολλές ἀνησυχίες στὸν Κλήρο και*

στον Λαό και ιδιαίτερα στους γονείς και στους δασκάλους. Τό περιεχόμενο τῶν λεγομένων «φακέλων σπουδῶν», πού διενεμήθησαν στους μαθητές δημιουργεῖ σύγχυση μεταξύ ἀλήθειας καί ψεύδους, μέ τόν τρόπο πού παρουσιάζονται οἱ ἀλλόδοξες καί ἑτερόδοξες διδασκαλίες, ιδιαίτέρως στους μικρούς ἡλικιακά μαθητές.

Τά νέα προγράμματα καί οἱ λεγόμενοι «φάκελοι» τοῦ μαθήματος δέν ἀνταποκρίνονται στά βασικά χαρακτηριστικά τῆς πίστεως καί τῆς ἱστορικής πορείας τῆς Πατρίδος μας. Τό Ἱερατικό Σῶμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, συγγαίρει τούς γονεῖς καί ὁποιοὺς ἐξέφρασαν καί ἐκφράζουν τήν ἀντίθεσή τους μέ τά προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως ἔχουν διαμορφωθεῖ καί τούς ἐπαινεῖ γιά τήν ἐπιστροφή τῶν φακέλων, ὡς ἀπαραδέκτων.

Ἡ ἀντίδραση αὐτή δέν ὀφείλεται σέ ἰδεολογικούς λόγους, ἀλλά εἶναι στάση ζωῆς ἀπέναντι στήν πίστη μας καί στήν ἰδιοπροσωπία μας. Εἶναι δικαίωμα ἀπέναντι, σέ μιά ἀντισυνταγματική καί ἀντιπαιδαγωγική, συγχρόνως δέ καί ἀντορθόδοξη φιλοσοφία, πού ἐτσιθελικά προσπαθεῖ, νά ἐπιβάλλῃ ἡ Πολιτεία στήν Ἑλληνική κοινωνία.

Γιά τοῦτο καί ἐπαινοῦμε τίς κινήσεις αὐτές τίς πολιτισμένες μέν, δυναμικές δέ καί τίς δίκαιες ἀντιδράσεις τῶν γονέων καί ἄλλων συλλόγων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τόν κίνδυνο μπροστά στόν ὁποῖο εὐρίσκεται πλέον ἡ Ἑλληνική κοινωνία, μέ τήν νιοθέτηση ξένων «μοντέλων» ζωῆς καί ἐκπαίδευσης, τά ὁποῖα οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τήν διαχρονική πορεία τῆς Πατρίδος μας.

• Ἐκφράζομε τήν ἀντίθεσή μας, τήν διαμαρτυρία μας καί τήν βαθειά μας λύπη σχετικά μέ τό ψηφισθέν Νομοσχέδιο γιά τήν ἐπιλογή φύλου καί τίς λεγόμενες ἔμφυλες ταυτότητες. Τό ἐν λόγω νομοσχέδιο στρέφεται ἐναντίον ὄχι μόνο τῆς χριστιανικῆς Πίστεως, ἀλλά ἀντιτίθεται στήν διαμορφωθεῖσα ἀνά τούς αἰῶνες πανανθρώπινη ἠθική καί ἀντιστρατεύεται αὐτήν ταύτην τήν ἀνθρώπινη ὄντοτητα καί ἀξία, «προκαλεῖ τό αἶσθημα τῆς κοινωνίας, τορπιλίζει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας, ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά χρηστά ἠθη καί τήν κοινή λογική καί κυρίως καταστρέφει τόν ἄνθρωπο» (Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 5.10.2017). Ὡς Ἐκκλησία θεωροῦμε χρέος μας νά ἀγωνιζόμεθα γιά τήν ἱερότητα, τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἠθική ὄντοτητα τοῦ ἀνθρώπου, ὡς δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν Αὐτοῦ. Ζητοῦμε ἐπίσης ἀπό τό Ὑπουργεῖο νά μὴ συνεχίσῃ τήν ἐφαρμογή στά Σχολεῖα στό πλαίσιο τῆς λεγομένης θεματικῆς ἐβδομάδος, τῶν θεματικῶν ἐνοτήτων, «βιολογικό καί κοινωνικό φύλο» καί «ἀποδομώντας τά ἔμφυλα στερεότυπα». Ἡ διδασκαλία τῶν θεματικῶν αὐτῶν ἐνοτήτων κλονίζει τόν ἐσωτερικό κόσμο τῶν παιδιῶν, σέ μιά κρίσιμη ἡλικία καί ὁδηγεῖ σέ ψυχολογικά ἀδιέξοδα. Τά προβλήματα τά ὁποῖα θά ἀνακύψουν θά εἶναι τεράστια καί πρωτόγνωρα σέ κάθε ἐπίπεδο τῆς προσωπικῆς, οἰκογενειακῆς, κοινωνικῆς, ἔθνικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς τοῦ Λαοῦ μας. Στηρίζομε ὡς ἐκ τούτου τούς γονεῖς καί τούς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι διαμαρτύρονται σχετικά μέ τό ἐν λόγω θέμα καί τούς παρακαλοῦμε νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα τους, ὥστε νά ματαιωθοῦν ὄλες αὐτές οἱ πρωτόγνωρες μέθοδοι πού ἐφαρμόζονται ἐσχάτως στήν Πατρίδα μας.

• Μέ ἀφορμή τήν παρουσία ἀνάμεσά μας τοῦ ἀκρίτα Ἀρχιερέως, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὁρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ καί ἐξ ἀφορμῆς τῶν ὅσων ἐνημερωτικῶς μᾶς εἶπε σχετικῶς μέ ὅσα ἀφοροῦν στήν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Θράκης, δηλώνομε τήν συμπαράσταση τοῦ σώματος τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στους ἀγῶνες καί τίς ἀγωνίες τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης, ὅπως αὐτές διευτώθησαν σέ σχετική πρόσφατη δήλωσή τους.

• Τό ἱερατικό Σῶμα τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν ἐκφράζει τήν εὐαρέσκειά του καί τήν ὀλόθυμη συμπαράστασή του γιά τίς τοποθετήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου σχετικά πρὸς τά κοινωνικά καί λοιπά ζητήματα πού κατά καιρούς ἀναφέρονται, ὡς καί τήν σύμφωνη γνώμη του γιά τίς δηλώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, τίς προφορικές καί γραπτές, γιά ζητήματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν Ἑλληνική κοινωνία, ὡς λ.χ. τό περί τῆς ἐπιλογῆς φύλου- ἔμφυλες ταυτότητες, τό περί τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, περί τῶν δηλώσεων Βούτση καί ἄλλα θέματα.

• Τέλος, ὁ Ἱερός Κλήρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐκφράζει γιά μιά ἀκόμη φορά τήν πνευματική καί τήν καθ' οἰονδήποτε ἄλλο τρόπο συμπαράστασή καί ἐπιστήριξή του στον

δοκιμαζόμενο από την πολυεπίπεδη κρίση Λαού, όχι μόνο της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, αλλά και της Ελλάδος γενικότερα.

14. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μπαϊράκι για τα Θρησκευτικά από τον Μεσογαίας Νικόλαο: Κάθισα και τα διάβασα τρεις μήνες. Μπερδεύτηκα. Είναι ψόφιο, φοβισμένο μάθημα -Τι είπε για τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ (BINTEO)

Δημοσίευση: 14 Νοεμβρίου 2017, 10:50 μμ | **Ανανέωση:** Νοεμβρίου 14, 2017 στις 11:01 μμ

Σε συζήτησή του με τον Ηλία Λιαμή, Θεολόγο-Μουσικολόγο, «εκ βαθέων» στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2017 ο κ. Νικόλαος έδωσε μια εντελώς άλλη άποψη για τα Θρησκευτικά ...

Αρχικά κ. Νικόλαος μίλησε για τα άρρωστα παιδιά, για τα θέματα υγείας γενικότερα, για τις σχέσεις ιατρικής και πίστης, την βάσανο της απειλής του θανάτου και τον πόνο, αλλά και για άλλα κοινωνικά προβλήματα στο πλαίσιο των δράσεων του Ιδρύματος “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”.

Πολύ ενδιαφέρον είχε η στιγμή που εξήγησε γιατί ο ίδιος έχει “το λούστρο του επιστήμονα”, πως “φτιάχτηκε κατάσταση” μεταξύ του ίδιου και των νέων και τότε ο Χριστιανός είναι... “οφσάντ”! ...

Επίσης τόνισε πως δεν μπορεί να περνούν τέτοιοι νόμοι “οι οποίοι είναι απαράδεκτοι από κάθε πλευρά και ξεσχίζουν την ιερότητα του ίδιου του ανθρώπου”

Όταν όμως η συζήτηση περιεστράφη γύρω από τα Θρησκευτικά είπε πως υπάρχει φαγωμάρα μεταξύ των θεολόγων και το πρόβλημα είναι εκκλησιαστικό περισσότερο. “Δεν μας λείπουν τα καλά Θρησκευτικά αλλά η καλή προφητική ζωή και λόγος της Εκκλησίας” τόνισε και συμπλήρωσε πάντως πως με τα βιβλία μπερδεύτηκε και τόνισε στον υπουργό πως: “εγώ εχω δώσει τόσες εξετάσεις στην ζωή μου, αν έδινα σε αυτά τα πράγματα θα αποτύγχανα. Καθισα και τα διαβασα τρεις μηνες, Είναι ψόφιο, φοβισμένο μάθημα”

Ιδιαίτερη εντύπωση δημιούργησε και η ξεκάθαρη θέση του: “Θα επρεπε να έχει τον ελεγχο της θεολογικής εκαπιδεύσεως και των θεολόγων η Εκκλησία”

15. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 14:10

Αναλυτικά η έγγραφη απάντηση του Μητροπολίτη

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν Συνεδρία τῆς 27 Ἰουνίου 2017 ἐνημερώθηκε περί τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ διαλόγου μεταξύ τῆς Τριμελοῦς ἐξ' Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς καί τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί ἀποφάσισε τήν συνέχιση τοῦ διαλόγου γιά τήν παρακολούθηση τῶν νέων βιβλίων πρὶν αὐτά τυπωθοῦν χωρίς ὅμως νά ἐγκρίνει ἢ νά ἀπορρίψει τά τετράδια.

Μετά τήν διανομή τῶν τετραδίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τά ὅποια θά ἀξιολογηθοῦν προκειμένου νά ἐκτυπωθοῦν ἢ ὄχι ὡς βιβλία, διαπιστώνουμε ὅτι αὐτά ἀπέχουν πάρα πολύ ἀπό τό περιεχόμενο, τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία θά ἐνέκρινε (ἄρθρον 16, παράγραφος 3 τοῦ Συντάγματος καί ἄρθρον 9, παράγραφος ε' τοῦ Νόμου 590/1977).

Ἡ διαπίστωση αὐτή ὀδηγεῖ πάρα πολλούς συλλόγους γονέων σέ ὀλόκληρη τήν Χώρα νά ἐπιστρέφουν τά τετράδια τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, γεγονός πού οφείλεται στήν ἀξιεπαινη εὐαισθησία τῶν γονέων γιά τήν διατήρηση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητος καί παραδόσεως τῆς παιδείας, μακράν ἀπό κάθε ἀνεπίτρεπτη καπηλεία ἢ ἀπό κάθε ἀπαράδεκτη πολεμική.

Ἐκτιμῶ ὅτι οἱ ἀρμόδιοι ὀφείλουν νά λάβουν ὑπ'ὄψιν τά γεγονότα αὐτά καί νά προβοῦν σέ διόρθωση τῶν κειμένων ὥστε τά παιδιά μας νά διδάσκονται τήν Πίστη μας, χωρίς θρησκευτικούς

συγκρητισμούς, οι όποιοι μόνο ως έγκυκλοπαιδική πληροφόρηση μπορούν να διδαχθούν σε μεγαλύτερες και πιά ώριμες ηλικίες.

16. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ:

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ 29/11/17

Το δικό του μήνυμα για το μάθημα των Θρησκευτικών, έστειλε ο Μητροπολίτης Ηλείας προς κάθε κατεύθυνση κατά την διάρκεια των εκλογών του παραρτήματος Ηλείας της Πανελληνίας Ένωσης Θεολόγων που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Πύργο. Ο Μητροπολίτης προσήλθε για να ψηφίσει και στο περιθώριο της εκλογικής διαδικασίας, δοθείσης αφορμής, ανέφερε ότι όλοι οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι είναι χρήσιμοι και αναγκαίοι, παρότι καμιά φορά υπερβολικοί, διότι βοηθούν στο να λύνονται ορισμένα προβλήματα, αφού οι άρχοντες δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ.

Και συμπλήρωσε με αιχμηρό τρόπο καταθέτοντας τη θέση του για το θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία: «Πολύ περισσότερο στις ημέρες μας που τα Θρησκευτικά πολεμούνται είτε με μειούμενες ώρες είτε σιγά σιγά καταργούμενα ή αλλάζοντάς τα. Τα θρησκευτικά σε λίγο καιρό θα είναι για τους αθέους. Τα θρησκευτικά είναι η βάση για να βοηθηθεί ο άνθρωπος, χωρίς θρησκεία ο άνθρωπος γίνεται θηρίο. Η Εκκλησία ουδέποτε διαφώνησε με την θρησκευσιολογική διάσταση της διδασκαλίας αλλά με την έντεχνη εξομείωση του Χριστιανισμού με άλλες θρησκείες όπως το Ισλάμ και τον Βουδισμό. Μας βάζουν το Χριστό μαζί με το Μωάμεθ και το Βούδα ότι είναι δάσκαλοι της ανθρωπότητας, κάτι που εμείς δεν δεχόμαστε».

newslog.gr

17. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας κατόπιν προσωπικής επαφής, εκτενούς και ομονοούσας συζήτησης με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, κ.κ. Παντελεήμονα, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, σχετικά με τη νέα ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Ήδη πολλοί γονείς σε όλη την Ελλάδα έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους, υπογράφοντας αφενός τη δήλωση επιστροφής του βιβλίου που φέρει την ονομασία «Φάκελος Μαθητή» για το μάθημα των Θρησκευτικών (η δήλωση υπάρχει στη σελίδα www.petheol.gr) και επιστρέφοντας αφετέρου τα νέα αυτά «βιβλία-εγχειρίδια» ως απαράδεκτα, θεωρώντας το περιεχόμενό τους **προσβολή στην Ορθόδοξη Πίστη**, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ισχύοντος Ελληνικού Συντάγματος, στην κεφαλίδα του οποίου γίνεται ρητή επίκληση της "Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος", ορίζεται ότι : " Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής **Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού**. Ταυτόχρονα, στη διάταξη του άρθρου 16 [παρ. 2] του Συντάγματος ορίζεται ότι : " Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και **θρησκευτικής συνείδησης** και τη διάπλυσή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες".

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το νέο Πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται **μόνο** σε Ορθοδόξους μαθητές στοχεύοντας στην αποδόμηση της πίστης τους καθώς ενσταλάζει εντέχνως στις ψυχές των μαθητών την πεποίθηση ότι «όλες οι θρησκείες είναι λίγο-πολύ το ίδιο» ενώ οι Ρωμαιοκαθολικοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι Έλληνες μαθητές έχουν το προνόμιο να διδάσκονται ακραιφνώς μόνο τα της πίστης τους, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ξεκάθαρα, θέμα ανισότητας και αδικίας σε βάρος της πίστης των Ορθοδόξων μαθητών.

Σε αυτήν την Πανελλαδική κινητοποίηση έχει τοποθετηθεί η πλειονότητα των γονέων στην ελληνική επικράτεια διαβλέποντας την επικινδυνότητα της ύλης και συναισθανόμενη το ενδεχόμενο πνευματικής σύγχυσης, αλλοτρίωσης και μόλυνσης των ψυχών των παιδιών τους. Ως Ε.Σ. Γονέων και Κηδεμόνων της Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας, **ζητούμε** από το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων **την αλλαγή της ύλης του μαθήματος και την αντικατάσταση του «φακέλου Θρησκευτικών»** από ένα αναλυτικό πρόγραμμα που θα αποτελεί γνήσια ορθόδοξη διδασκαλία κι όχι μεθοδευμένο θρησκευσιολογικό χωνευτήρι.

Με τιμή

το Δ.Σ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας

18. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ Δεκέμβριος 4, 2017

Με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεολόγων Ν. Ροδόπης διοργανώθηκε την **Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017** και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της ενορίας Αγίου Γεωργίου Κομοτηνής (Ιωακείμ Γ 14) **συνάντηση ενημέρωσης, προβληματισμού και ανταλλαγής σχετικά με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά που εφαρμόζονται ήδη στα σχολεία.**

Κατά τη συνάντηση ο Σεβασμιότατος, αφού ευχαρίστησε τους θεολόγους εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης στα σχολεία του Ν. Ροδόπης για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της τοπικής εκκλησίας, τους ενημέρωσε για τις μέχρι τώρα κινήσεις της Ιεραρχίας, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το περιεχόμενο των φακέλων του μαθήματος που εστάλησαν στα σχολεία και ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς να διατυπώσουν και αυτοί τις απόψεις τους καθώς είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα και το υλικό των φακέλων και την ανταπόκριση που έχει το υλικό αυτό στους μαθητές.

Ακολούθησε ευρύς διάλογος, όπου ετέθησαν όλα τα θέματα από πλευράς των θεολόγων εκπαιδευτικών που πήραν μέρος. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του περιεχομένου του νέου μαθήματος των θρησκευτικών.

Για άλλη μία φορά και ύστερα από μία τρίμηνη εμπειρία διδασκαλίας του νέου αναλυτικού προγράμματος των θρησκευτικών διαπιστώθηκε η ανάγκη για βελτίωση και αναβάθμιση των νέων βιβλίων και της ύλης που υπάρχει όπως και ο εμπλουτισμός της, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα σύγχυσης στους μαθητές.

Ο Σεβασμιότατος από την πλευρά του δεσμεύτηκε να προωθήσει τις θέσεις του Συνδέσμου στην Ιεραρχία της Εκκλησίας και στη ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί από πέρσι και υπάρχει για το λόγο αυτό.

Έκ του Γραφείου Τύπου της Ίερας Μητροπόλεως

19. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (14-12-2017)

Δ' ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ μέ θέμα «Η Έκκλησία τής Ελλάδος καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»

Πραγματοποιήθηκε τό απόγευμα τής Πέμπτης, 14 Δεκεμβρίου έ.ξ., στό Πνευματικό Κέντρο τής ένορίας του Άγίου Σώστη (λεωφ. Συγγοϋ), ή Δ' Ίερατική Σύναξη γιά τούς Κληρικούς τής Ίεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.

Στή Σύναξη όμιλητής ήταν ό Πανοσιολογιώτατος Άρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος Θεοχάρης, Γενικός Άρχιερατικός Ήπίτροπος τής Ί. Μητροπόλεως Χαλκίδος καί Γραμματέας τής Συνοδικής Ήπιτροπής επί τής Ήκκλησιαστικής Ήκπαιδύσεως καί Ήπιμορφώσεως του Ήφημεριακού Κλήρου τής Ήκκλησίας τής Ήλλάδος, ό όποίος πραγματοποίησε τήν όμιλία μέ θέμα: «Ή Ήκκλησία τής Ήλλάδος καί τό μάθημα τών Θρησκευτικών».

Τή Σύναξη άνοιξε μέ τήν προσφώνησή του ό Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ό όποίος παρουσίασε καί τόν όμιλητή. Άκολουθως, ό π. Φιλόθεος, εύχαρίστησε γιά τήν έξαιρετικά τιμητική πρόσκλησή του, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. Στή συνέχεια ως Γραμματέας τής Τριμελοϋς έξ Άρχιερέων Ήπιτροπής, ή όποία άνέλαβε τόν διάλογο μεταξύ Ήκκλησίας καί Πολιτείας γιά τό μάθημα τών Θρησκευτικών, αναφέρθηκε σέ όσα άποφασίστηκαν άπό τήν Ίερά Σύνοδο τής Ήκκλησίας τής Ήλλάδος, τόσο τή Διαρκή, όσο καί τή Σεπτή Ίεραρχία, ως πρός τό έν λόγω ζήτημα.

Άρχικά, έπεςήμανε ότι τό αίτημα γιά αναβάθμιση του μαθήματος τών Θρησκευτικών ύπήρξε διαχρονικό, τουλάχιστον άπό τήν πλευρά τής Ήκκλησίας, ώστε αυτό νά γίνει περισσότερο έλκυστικό γιά τά παιδιά καί ώφέλιμο γιά όλους.

Στή συνέχεια, αναφέρθηκε στίς άποφάσεις του Σώματος τής Ίεραρχίας άπό τόν Ήκτώβριο του 2016 καί στό έργο τής Τριμελοϋς έξ Άρχιερέων Ήπιτροπής Διαλόγου, ύπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ύδρας κ. Ήφραΐμ, ό όποίος διεξήχθη σέ έξι (6) πολύωρες συναντήσεις, μετά τών άρμοδιών παραγόντων του Ίνστιτούτου Ήκπαιδευτικής Πολιτικής καί βασίστηκε σέ **τρεις άρχές, τίς όποιες έθεσε ή σεπτή Ίεραρχία τής 9ης Μαρτίου 2017: (α) τής ύποχρεωτικότητας του μαθήματος τών Θρη-σκευτικών, (β) τής διατηρήσεως τών ώρών διδασκαλίας του, καί (γ) τής διασφαλίσεως του Ήρθοδόξου Προσανατολισμού αυτού.**

Ίδιαίτερη άναφορά έκανε στίς άποφάσεις τής σεπτής Ίεραρχίας τής 27ης Ίουνίου 2017, κατά τήν όποία ό Μακαριώτατος Άρχιεπίσκοπος Άθηνών καί Πάσης Ήλλάδος κ.κ. Ίερόνυμος έπεςήμανε ιδιαίτερα τό έντατικό καί έπιμελές έργο τής όρισθείσης ύπό τής Ίεραρχίας τριμελοϋς έξ Άρχιερέων Ήπιτροπής, ένω ό Σεβ. Μητρ. Ύδρας κ. Ήφραΐμ, εΐσηγούμενος τά άποτελέσματα του διεξαχθέντος Διαλόγου, παρέθεσε όλες τίς τροποποιήσεις καί άλλαγές, πού έγιναν δεκτές άπό τό ΙΕΠ.

Άνέφερε, άκόμη, ότι μετά άπό αυτή τήν ένημέρωση, ή σεπτή Ίεραρχία άποφάσισε τήν συνέχιση του διαλόγου ύπό τής ίδιας Ήπιτροπής, γιά τήν παρακολούθηση του ύλικού τών νέων όριστικών βιβλίων, πριν αυτά τυπωθούν, άφού οί διανεμηθέντες Φάκελοι στους μαθητές δέν είναι βιβλία, αλλά προσωρινό έντυπο υλικό, ή αξιοποίηση του όποιου έναπόκειται στή διδακτική εύχέρεια του εκπαιδευτικού-θεολόγου, άνάλογα μέ τίς ιδιαιτερότητες καί τίς άνάγκες κάθε τάξης.

Τέλος. Στήν εΐσήγησή του κατέληξε λέγοντας ότι κυρίως ό διδάσκων θά έπιτύχει, ώστε τό μάθημα τών Θρησκευτικών νά γίνει ένα έξαιρετικά σπουδαίο μάθημα, πού θά μπορεί νά δώσει άπαντήσεις σέ κρίσιμα ύπαρξιακά ζητήματα, όπως ή ύπαρξη ή ή άνυπαρξία του Θεοϋ, ποιός είναι ό Θεός τής Ήκκλησίας, ό θάνατος, ή ζωή, ή εύτυχία, ό πόνος, ή κοινωνική άδικία, οί πάσης φύσεως ανισότητες, ή διατήρηση καί διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος κ.ά. καί νά καταδείξει τήν τεράστια συμβολή τής έκκλησιαστικής έμπειρίας στό πνεϋμα, στήν τέχνη καί στον πολιτισμό.

20. ΊΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΉΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΊΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ

Στις 18 του μηνός Δεκεμβρίου 2017 στην Ίερατική Σύναξη που πραγματοποιήθηκε στον Ίερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ήάνθης, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ήάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονος, εμείς, οί Κληρικοί της Ίεράς Μητροπόλεως Ήάνθης και Περιθεωρίου, με άίσθημα ευθύνης απέναντι στην Ήκκλησία και στην

Πατρίδα δημοσιοποιούμε, κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, το παρόν Ψήφισμα, δια του οποίου και επισημαίνουμε προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως τα εξής:

Από την ακριτική Ξάνθη συμμετέχουμε στα προβλήματα και τα αδιέξοδα του λαού μας, τον οποίο με αίσθημα διακονίας υπηρετούμε καθημερινά υπό αντίξοες συνθήκες και εκφράζουμε την κοινή αγωνία όλων μας, για όσα εσχάτως συμβαίνουν στην πατρίδα μας,

...

Αγωνιούμε επίσης για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Θρησκευτικού Μαθήματος, και ιδιαίτερα για τον Φάκελο του Μαθητή, μέσω των οποίων το μέχρι πρότινος ομολογιακό Θρησκευτικό Μάθημα εκπίπτει σε Θρησκευολογία. Απαιτούμε εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς να διορθωθούν όλες εκείνες οι ενότητες που απάδουν στην ορθόδοξη παράδοση και διδασκαλία. Η Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου ήδη συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Θεολόγων Ξάνθης και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να καταρτίσει σχετικό υπόμνημα που θα βοηθήσει στην αναθεώρηση της ύλης των μαθημάτων.

Δηλώνουμε ότι παραμένουμε πάντοτε σε ποιμαντική και προσευχητική εγρήγορση αναπέμποντες ευχές προς τον εν Τριάδι Θεό υπέρ του σύμπαντος κόσμου. ...

Οι Κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ:

«Οι φάκελοι του μαθήματος των θρησκευτικών που διανεμήθηκαν στους μαθητές, κρίνονται απαράδεκτοι, ακατάλληλοι και επικίνδυνοι....»

(21 Δεκ 2017)

Με ομόφωνο Ψήφισμά τους οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ορεστιάδος και Σουφλίου, στην Ιερατική Σύναξη, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου ε.ε. στο Διδυμότειχο, εκφράζουν την αγωνία τους για την ενεστώσα κατάσταση στην περιοχή και στην χώρα γενικότερα. Το Ψήφισμα δημοσιεύεται στη συνέχεια.

Επίσης οι κληρικοί μας ενημερώθηκαν εκτενώς, παρουσία του Διοικητού της XVI Μ/Κ Μερραρχίας Πεζικού Στρατηγού Δημητρίου Μπονώρα, από τον Επιτελάρχη της Συνταγματάρχη Θεόδωρο Χατζηγεωργίου για το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το κοινωνικό τους έργο και την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ

Στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου, του σωτηρίου έτους 2017, στην Ιερατική Σύναξη, που πραγματοποιήθηκε στο Διδυμότειχο, με την ευλογία του Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνού, οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, μετά από συζήτηση, αποφασίσαμε ομόφωνα να δημοσιοποιήσουμε την αγωνία μας, για όσα συμβαίνουν στην Πατρίδα μας τον τελευταίο καιρό.

Ως Έλληνες πολίτες, που ταχθήκαμε από την Πατρίδα να φρουρούμε *Σύνορα* και *Θερμοπύλες* στον ακριτικό Έβρο, και ως ορθόδοξοι κληρικοί, που επωμισθήκαμε να διακονούμε εδώ και χρόνια τον πιστό λαό μας σε παραμεθόρια, απομακρυσμένα χωριά και πόλεις του Βορείου Έβρου, βλέποντας και ζώντας τα τεκταινόμενα στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό, καταθέτουμε κραυγή διαμαρτυρίας από το ιστορικό Διδυμότειχο και φωνή αγωνίας του λαού μας, τον οποίο, λόγω της ιδιότητάς μας, καθημερινά τον αφουγκραζόμεθα, τον πονάμε και τον εκφράζουμε.

... ..

Γ. Αγωνιούμε επίσης γιατί με θλίψη διαπιστώνουμε ότι επιχειρείται συστηματικά η **αποδόμηση θεμελιωδών θεσμών και δομών** της ελληνικής κοινωνίας και η προκλητική καταπάτηση διαχρονικών αξιών του Γένους μας. Και συγκεκριμένα: ...

γ. Παραχαράσσεται, πλαστογραφείται, «αναθεωρείται» η βαμμένη με το αίμα των προγόνων μας **ιστορία** του ελληνισμού και διδάσκεται αρχαία και νεότερη, με προκρούστειες μεθόδους και τακτικές.

δ. **Το μάθημα των θρησκευτικών και η ορθόδοξη αγωγή των νέων μας έχασαν τον ομολογιακό και ηθοπλαστικό χριστιανικό χαρακτήρα τους.** Οι φάκελοι του μαθήματος των θρησκευτικών

που διανεμήθηκαν στους μαθητές, εν πολλοίς, κρίνονται απαράδεκτοι, ακατάλληλοι και επικίνδυνοι από τους αγανακτισμένους γονείς, από τα απογοητευμένα παιδιά και από τους προβληματισμένους εκπαιδευτικούς, διότι αποτελούν θρησκευολογικό μείγμα, παραλείπουν βασικές αλήθειες της ορθόδοξης πίστης, διαστρεβλώνουν, παραπλανούν και αποδομούν τελικά τη διδασκαλία του μαθήματος.

Το καράβι που λέγεται Ελλάς, «το τρελοβάπορο», που ο νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης παρουσιάζει ως γερό σκαρί, που αρμενίζει περήφανα σε πέλαγα Ανατολής και Δύσης σκορπώντας τα φώτα του πολιτισμού, τώρα φαίνεται να βουλιάζει σε ελληνικά ύδατα, διότι ναύτες, λοστρόμοι, μούτσοι και καπεταναίοι προκαλούν ρωγμές, φθορές εκ των ένδον και πετούν στη θάλασσα της λήθης τους θησαυρούς που κουβαλά, τα τζιβαέρικα του Γένους, ή τα πουλάνε «αντί πινακίου φακής» και μάλιστα αυτό αλαζονικά το καυχώνται. Αυτές οι ελληνορθόδοξες αξίες της φυλής μας ήταν και είναι το «αγλαόκαρπο δένδρο», που τρέφονταν γενεές γενεών Ελλήνων που μεγαλούργησαν.

Αυτό το αιωνόβιο δένδρο που λέγεται «Ελλάς» τα τελευταία χρόνια κάποιοι άρπαξαν τσεκούρια και πριόνια και κόβουν τα κλαδιά του και ροκανίζουν τον κορμό του και με βουλιμία θέλουν και τις ρίζες του να ξεριζώσουν.

Κάνουμε έκκληση προς όλους και ζητάμε να σταματήσει το θλιβερό ολίσθημα της χώρας, διότι φθάσαμε στο χείλος του γκρεμού και τούτο γιατί το απαιτούν οι καιροί· το ζητά ο λαός· το περιμένουμε και το επιθυμούμε όλοι μας.

Τέλος, εν όψει των ημερών του αγίου Δωδεκαημέρου απευθύνουμε σε όλους χαιρετισμό ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΝΟΤΗΤΟΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ και ΑΓΑΠΗΣ και από καρδιάς ευχόμεθα το Άστρο του εν Βηθλεέμ Τεχθέντος Χριστού να χαρίζει υγεία και ειρήνη σ' όλο τον κόσμο και να φωτίζει την πορεία του καθ' ενός και ιδιαίτερα του λαού μας.

Οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου

22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ:

«Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγματικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις» 2/2/18

Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα: «Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγματικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις» στην Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 η Εκπαιδευτική Ημερίδα που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας σε συνεργασία με το Θεολογικό Εργαστήρι της Ι. Μητροπόλεως, αφιερωμένη στο υπεύθυνο και πολυσχιδές έργο των Εκπαιδευτικών σήμερα, με γενικό τίτλο: «Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγματικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις» στο συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Στην ως άνω Ημερίδα έλαβαν μέρος ο κ. Σωτήριος Ρίζος, πρ. Πρόεδρος του Σ.τ.Ε., θέμα: «Η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων ως μέρος της εκπαίδευσως (άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος)» και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος, Διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα εισήγησης: «Μία σύγχρονη οπτική στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών».

Την Ημερίδα προλόγισε ο έγκριτος δημοσιογράφος κ. Αλέξης Παπαχελάς, ενώ στη συνέχεια ο Βυζαντινός χορός της Ιεράς Μητροπόλεως έψαλε Τροπάρια από την εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών υπό την καθοδήγηση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της ΜτΧΜΕ κ. Χάρη Νταραβάνογλου.

Την όλη συζήτηση συντόνισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ο οποίος απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα τόσο προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, όσο και προς τους δυο έγκριτους εισηγητές.

Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε: «Στους φακέλους των θρησκευτικών υπάρχει αναμφίβολα συγκεντρωμένο ένα πλούσιο θεολογικό υλικό που αναδεικνύει τις γνώσεις και το οποίο βεβαίως χρειάζεται οπωσδήποτε περαιτέρω επεξεργασία, μέσα από την οποία οι εκπαιδευτικοί θα

βοηθήσουν τον μαθητή να κατανοήσει την αξία του προτεινόμενου υλικού και να αξιοποιήσει ορθά τις εκπαιδευτικές και θρησκευτικές δυνατότητες που προσφέρει το εκτιθέμενο αυτό υλικό». Παροτρύνοντας όλους χαρακτηριστικά είπε: «ας σκεφτούμε όλοι μας σοβαρά και υπεύθυνα τους κινδύνους που εμφωλεύει το φάσμα της λήθης όταν μιλούμε για την Ελλάδα, όχι μόνο ως κρατική οντότητα, αλλά κυρίως ως πολιτιστική παρακαταθήκη, η οποία είναι πολύτιμη για όλη την ανθρωπότητα».

Την Ημερίδα τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο κ. Γεώργιος Χρυσικός Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κ. Αθανάσιος Φαλούκας Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, Μέλη των Δ.Σ. Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής, επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων, πρόεδροι και εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και Μικρασιατικών Σωματείων, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θεολόγοι καθηγητές, φοιτητές, μαθητές και πλήθους κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδος πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση με τους παρισταμένους να θέτουν πολλά και ποικίλα ερωτήματα προς τους εισηγητές, σχετικά με ζητήματα νομικής και εκπαιδευτικής προσέγγισης της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης, καθώς και της συμβολής του μαθήματος των Θρησκευτικών στην παιδεία του σύγχρονου σχολείου.

Οι εργασίες της Ημερίδος ολοκληρώθηκαν με την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γαβριήλ, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριωτάτο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο για την τιμητική παρουσία του, τον κ. Σωτήριο Ρίζο και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Αθανάσιο τόσο για την αποδοχή της προσκλήσεως, όσο για τις εμπειριστατωμένες και τεκμηριωμένες επιστημονικά εισηγήσεις τους, καθώς και όλους τους παρισταμένους για την ενεργή συμμετοχή τους.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε ακόμη στα γόνιμα και πολύτιμα συμπεράσματα που αποκομίσθηκαν από τις εργασίες της Εκπαιδευτικής αυτής Ημερίδος, ευχόμενος να αποτελέσουν την ουσιώδη αρχή και να συμβάλουν καθοριστικά στον επίσημο διάλογο Πολιτείας και Εκκλησίας σχετικά με τον χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών και την ανάπτυξη ελεύθερης θρησκευτικής συνείδησης.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Αναρτήθηκε από **ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ** στις **2.2.18** 

23. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος με άρθρα του, ενημερωτικές ομιλίες, παρεμβάσεις κ.α. υποστήριξε και υποστηρίζει τη σταθερή άποψή του για το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως αυτή εκφράστηκε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και στη Σύνοδο της Ιεραρχίας και τελικά φαίνεται πως δικαιώνεται πλήρως από τις εξελίξεις.

Βρίσκεται σε συχνή επαφή με τους μάχιμους θεολόγους της περιοχής του και ενημερώνεται για όλες τις πτυχές του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2018, Κυριακή της Ορθοδοξίας, κάλεσε στο Επισκοπείο όλους τους διδάσκοντες θεολόγους για γεύμα και ανταλλαγή απόψεων, όπως το συνηθίζει κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Κλήθηκα και εγώ, ως τ. Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων.

Όλη η συζήτηση εστιάστηκε εφέτος στους «φακέλους του μαθήματος των Θρησκευτικών». Ο Μητροπολίτης έδωσε το λόγο σε όλους τους διδάσκοντες να αναφέρουν, πώς κάνουν το μάθημά τους, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και αν υπάρχουν θετικά από το νέο τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος.

Οι τοποθετήσεις των συναδέλφων Θεολόγων ταυτίζονταν σχεδόν με τις επιστημόσεις που έχει κάνει ο Ναυπάκτου Ιερόθεος στις δύο εμπειριστατωμένες εισηγήσεις του στη Διοίκηση της Εκκλησίας (Ιανουάριο 2016 και Μάρτιο 2016). Αναφέρω ενδεικτικά παρατηρήσεις διδασκόντων: «Τα νέα Α.Π. των Θρησκευτικών παρουσιάζουν θρησκευτικά φαινόμενα και έννοιες διαφόρων θρησκειών χωρίς χρονολογική σειρά και ιστορικές αναφορές». «Το περιεχόμενο και η μεθοδολογία των νέων Α.Π. έχουν χαρακτήρα συγκριτικής θρησκευτολογίας, η οποία δημιουργεί μεγάλη σύγχυση στους μικρούς μαθητές του Γυμνασίου». «Η προσέγγιση των

θρησκευτικών φαινομένων είναι περισσότερο κοινωνιολογική και λιγότερο θεολογική». «Οι φάκελοι των μαθητών μας δίνουν τη δυνατότητα να αυτονομηθούμε και να διδάξουμε ό,τι θέλουμε, ανεξάρτητα από το τι διδάσκει ο συνάδελφός μας στο διπλανό τμήμα του ίδιου σχολείου». « Η Κατήχηση, την οποία φοβόταν ο κ. Φίλης, τώρα είναι ευκολότερη, αν το επιθυμεί ο Θεολόγος». «Ιδιαίτερα στο Λύκειο υπάρχουν πολλά αξιόλογα Πατερικά κείμενα και μπορεί ο καθένας να επιλέξει ό, τι θέλει».

24. ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & Π. ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ:

Συμβιβαστική η όποια λύση για το μάθημα των Θρησκευτικών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/11/2017 15:18 |

«Όποια λύση και να βρούμε θα είναι συμβιβαστική» τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, αναφερόμενος στο μάθημα των θρησκευτικών, κατά τη διάρκεια χαιρετισμού του σε επιστημονική ημερίδα με θέμα «Οικογένεια και Φύλο: Από την Αγία Γραφή στις σύγχρονες προκλήσεις», που πραγματοποιήθηκε το πρωί σε αίθουσα εκκλησιαστικού πνευματικού κέντρου της μητρόπολης Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ο αρχιεπίσκοπος σχολίασε ότι «ο καθένας δίνει τη δική του απάντηση, τη δική του εξήγηση στη ρύθμιση που έχει γίνει μέχρι τώρα», αναφορικά με τη «συμφωνία», όπως είπε, που έγινε με την Πολιτεία, σύμφωνα με την οποία **«τα φυλλάδια αυτά, τα τετράδια που έχουν μοιραστεί στα παιδιά να επιστραφούν σε μας, να τα δούμε και εμείς σαν Σύνοδος»**, προκειμένου να **«βγουν τα βιβλία για το αύριο»**. **«Από την άλλη πλευρά, ενόσω τα λέμε αυτά, ακούμε ότι «προχωρούμε εμείς, χωρίς να λάβουμε υπόψη το τι θα πει η Εκκλησία για τα τετράδια αυτά»**. Υπάρχει μια σύγχυση. Ευτυχώς, που ο υπουργός το ξεκαθαρίζει και λέει ότι θα τηρηθεί η συμφωνία. Θα το δούμε το Σεπτέμβριο», ανέφερε.

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μεταξύ άλλων, άφησε αιχμές, διατυπώνοντας ενστάσεις για το κατά πόσο η Αριστερά έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί «θέματα παιδαγωγικά, ως προς τα θρησκευτικά» και προσέθεσε: **«Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο, ούτε θα ήθελα να ευχηθώ να έχουμε συνέχεια αντεγκλήσεων... γίνεται ένα αγώνας και μέχρις ενός σημείου είναι κατανοητός, ότι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Όποια λύση και να βρούμε θα είναι συμβιβαστική, δεν θα ικανοποιήσει ούτε τη μια πλευρά ούτε την άλλη, αλλά κάτω από συνθήκες που ο καθένας τις ερμηνεύει όπως θέλει, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε»**.

Ο κ. Ιερώνυμος, με αφορμή την εκδήλωση, τόνισε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν «μια μικρή απάντηση σε αυτές τις δυσκολίες που συναντάμε», ως «ένας αγώνας ειρηνικός», από το χώρο των επιστημόνων και των πνευματικών ανθρώπων που πλαισιώνουν την Εκκλησία «για τη σωστή τοποθέτηση σε εκκλησιαστικά ζητήματα».

«Είναι αλήθεια, το ζείδωρο νερό της Ορθοδοξίας μας, όσο και να το περιορίσουμε, έχει τη δύναμη των μεγάλων ρυακιών και βρίσκει διεξόδους από διάφορες πλευρές και διαφόρους χώρους» είπε ο αρχιεπίσκοπος και προσέθεσε: «Η Εκκλησία και έχει το δρόμο της και δεν υπάρχει καμιά δύναμη που θα μπορέσει να την εμποδίσει, περνάει δυσκολίες, αλλά όμως θα ξαναβρεί το δρόμο που της χρειάζεται».

Την ημερίδα διοργάνωσαν το Τμήμα Θεολογίας του Παν/μίου Λευκωσίας και η Διεθνής Θεολογική και Φιλοσοφική Ακαδημία «Κύριλλος και Μεθόδιος», με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας τους και τη διοργάνωση προγράμματος μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. ...

25. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

κατά τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο Δημότη Ἀμφιλοχίας, 18 Ἰανουαρίου 2018

Ἀπόσπασμα, σχετικά μέ τά Θρησκευτικά: ...Τό Σύνταγμα καθόρισε ὅτι ἡ μόρφωση τῶν παιδιῶν μας πρέπει νά εἶναι ἐθνική, ἔτσι λέει, καί στή συνέχεια νά ἔχουμε τόν καταστατικό χάρτη, πού λέει ὁ καταστατικός χάρτης τῆς Ἐκκλησίας νά φροντίση νά εἶναι χριστιανική ἡ ἀγωγή. **Καί τά βιβλία πού θά ἔχουν τά παιδιά μας γιά νά χρησιμοποιοῦνε θά πρέπει τά**

θρησκευτικά ως προς τό δογματικό χαρακτήρα νά ἔχουν τήν ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας. Καί δέν εἶναι παράλογο. Δέν εἶναι παράλογο. Τό δογματικό χαρακτήρα ἑνός βιβλίου θρησκευτικοῦ ποιός θά τό χαρακτηρίσει; Τοῦ κέντρου ὁ βουλευτής, ὁ δεξιός, ὁ ἀριστερός, αὐτός θά μᾶς καθορίσει ποιό θά εἶναι τό δογματικό στοιχεῖο τῶν θρησκευτικῶν; Δέν τά θέλουμε; Νά τά καταργήσουμε. Δέν χρειάζονται τά θρησκευτικά. Νά τά ὀνομάσουμε πολιτισμό, δέν ξέρω τί θά τά κάνουμε, ἀλλά δέν μπορεῖ νά κάνουμε ψευδεπίγραφα, νά τά λέμε ὅτι εἶναι θρησκευτικά, ἀλλά ὅμως νά μὴν εἶναι ἐκκλησιαστικά. **Ἐπομένως ἔχουμε τήν ἀπαίτηση νά ἐνημερωνόμαστε καί πού ἐκεῖ πού ἔχουμε λόγο νά εἰσακουόμαστε.**

Καί μία παρέκκλιση. Ὁ ὁποιοσδήποτε ὑπουργός, ὁποιασδήποτε παρατάξεως, δέν μιλάμε τώρα γιά παράταξη, θά τολμοῦσε νά ἀπλώσει τό χέρι στά θρησκευτικά τῶν Ἑβραίων Ἑλλήνων; Νά τούς πῆ, ἐσεῖς Ἑβραῖοι Ἕλληνες, πού εἴσατε Ἑβραῖοι, τά θρησκευτικά θά τά κάνετε ἔτσι. Θά τολμοῦσε ἕνας ὑπουργός ὁποιασδήποτε παρατάξεως νά πάη στους Μουσουλμάνους, στους Ἕλληνες Μουσουλμάνους καί νά τούς πῆ, τό Κοράνι δέν θά τό κάνετε ἔτσι, ἀλλά θά τό κάνετε ἔτσι ὅπως θέλουμε ἐμεῖς νά σᾶς ὑποδείξουμε; Ὁχι. Γιατί τέλος πάντων αὐτή ἡ Ἐκκλησία ἡ δική μας νά θεωρῆται ὑποκατάστατο, νά θεωρῆται πιό χαμηλή, νά μὴν ἔχη τήν τόλμη καί τή δύναμη νά πῆ ὄχι. **Τό δογματικό περιεχόμενο, τήν οὐσία τῶν θρησκευτικῶν μας ἀφοῦ τό θέλετε πρέπει νά τό καθορίσει ἡ Ἐκκλησία.**

26. ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Τα βιβλία των Θρησκευτικῶν πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Εκκλησίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12/02/2018 16:33 EET MENELAOS MYRILLAS / SOOC

«Τα βιβλία των Θρησκευτικῶν πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Εκκλησίας», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναφερόμενος στο μάθημα των Θρησκευτικῶν, μεταδίδει το Romfea.

Ο Αρχιεπίσκοπος υπενθύμισε προς την ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του υπουργείου Παιδείας την πρόβλεψη του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος για την αρμοδιότητα της Συνόδου της Εκκλησίας να ελέγχει τα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικῶν ως προς το δογματικό τους περιεχόμενο κατά τη διάρκεια κοινῆς σύσκεψης της Ιεράς Συνόδου με τους καθηγητές των Θεολογικῶν Σχολῶν.

Η σύσκεψη ἔγινε στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος και συμμετείχε εκπροσωπώντας το ΙΕΠ ο σύμβουλος του ΙΕΠ Ευστράτιος Ψάλτου.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας, σύμφωνα με τις οποίες «αυτό το κείμενο που θα διδαχθεῖ στο μάθημα των Θρησκευτικῶν πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εκκλησίας ὅτι δεν εἶναι ανορθόδοξο και αντιχριστιανικό. Αυτό εἶναι βασικό πράγμα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη».

Πρόσθεσε μάλιστα ὅτι «ἐδῶ πρέπει να παραδεχτούμε ὅτι μας παραβλέπει ἡ πλευρά της Πολιτείας. Τα συζητάμε ὅμως αυτά και πρέπει να πω ὅτι υπάρχει προαίρεσις».

Ο Αρχιεπίσκοπος, κάνοντας παρέμβαση στο θέμα των Θρησκευτικῶν εστίασε στην στάση της Συνόδου ἀπέναντι στις τρέχουσες εξελίξεις γύρω ἀπό το μάθημα των Θρησκευτικῶν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμεῖς ως Εκκλησία, ως Ιερά Σύνοδος μολονότι μας επιτίθενται, μας πληγώνουν, μας καταλογίζουν ὅτι εἴμαστε ἀδιάφοροι κλπ, ἔχουμε υπομονή. Και περιμένουμε. Και θα περιμένουμε να δούμε αυτά τα τετράδια. Και θα συμβουλευτούμε τους καθηγητές πανεπιστημίου, τους θεολόγους ὥστε ἡ κρίσις μας να εἶναι αὐτή που πρέπει να εἶναι. Και ἐκεῖ θα δούμε αν συμφωνοῦμε ἢ δεν συμφωνοῦμε για τα περαιτέρω. **Ὅμως ἐνῶ ἐμεῖς ἔχουμε υπομονή σαν Σύνοδος, βλέπουμε ἀπό πλευράς πολιτείας βιασύνη. Γιατί ἤδη κυκλοφοροῦν τα νέα τετράδια (βιβλία Θρησκευτικῶν) και γίνεται το μάθημα στα σχολεῖα. Αυτό πρέπει να πούμε ὅτι μας ανησυχεῖ λίγο».**

Ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε τον σύμβουλο να μεταφέρει στο ΙΕΠ την αγωνία της Συνόδου και συγκεκριμένα ὅτι: «Πρώτον, ο Καταστατικός μας Χάρτης που βασίζεται στο Σύνταγμα λέει ὅτι ἔχουμε αρμοδιότητα ἐμεῖς -καλῶς ἢ κακῶς, το ἔχουμε - να πούμε τη γνώμη μας αν τα βιβλία των **Θρησκευτικῶν** εἶναι σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ὄχι με τη δική μας γνώμη. Και

το δεύτερο, αφού τέθηκε για κάποιο χρόνο σε δοκιμασία το νέο αυτό υλικό, να έχουμε υπομονή από όλες τις πλευρές ώστε να τα δούμε με ηρεμία και να αποφασίσουμε. Και η Σύνοδος αυτό κάνει. Και τελικά τότε θα φανεί ξάστερα τι επιδιώκουμε εμείς και τι επιδιώκει κάποιος άλλος χώρος. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένας αγώνας που πρέπει με τιμιότητα και συνέπεια να τον συνεχίσουμε». Πηγή: Romfea

27. Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά των Προγραμμάτων Θρησκευτικών

Αριθμ. Πρωτ. 809

Εν Ηρακλείω, τῆ 15ῃ Νοεμβρίου 2017

Πρός
τόν Ἐξοχώτατον κύριον Κωνσταντῖνον Γαβρόγλου,
Υπουργόν Παιδείας, Ἑρευνας καί Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀθήνας.

Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, κατά τήν Τακτικήν Συνεδρίαν Αὐτῆς, τῆς 10^{ης} Οκτωβρίου ἐ.ε., συζητήσασα, μεταξύ ἄλλων, διεξοδικῶς περί τοῦ μείζονος θέματος τῶν φακέλλων καί ἐν γένει τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς πάσας τὰς βαθμίδας τῆς Ἐκπαιδεύσεως, ὁμοφώνως ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπευθυνθῆ εἰς τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα διά τοῦ παρόντος Συνοδικοῦ Γράμματος, ἐπί τοῦ λίαν σημαντικοῦ τούτου θέματος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀφουγκραζομένη τὰ ἐρωτήματα καί τήν ἀπορίαν πολλῶν ἀνθρώπων, γονέων καί κηδεμόνων μαθητῶν, ἐν τῇ Μεγαλονήσῳ Κρήτῃ, διατυπώνει διά τοῦ παρόντος Γράμματος Αὐτῆς ὅτι ἐπιθυμεῖ τόν Ὀρθόδοξον χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, εἰς πάσας τὰς βαθμίδας τῆς Ἐκπαιδεύσεως καί ἐκφράζει τήν ρητὴν διαφωνίαν τῆς Ἱεράς Συνόδου ὡς πρὸς τόν ἐπιχειρούμενον καί μάλιστα εἰς μαθητάς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, «θρησκευτικόν συγκρητισμόν».

Ὡς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θεωροῦμεν ἀπαραίτητον τήν προβολήν τῆς ἡμετέρας ταυτότητος καί τοῦ πολιτισμοῦ ἡμῶν μέσω τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί δηλώνομεν, ἐπίσης, τόν ἀπερίφραστον σεβασμόν πρὸς τήν πίστιν ἑνός ἐκάστου συνανθρώπου ἡμῶν, ὡς καί τήν σύνταξιν ἡμῶν εἰς τόν ἀγῶνα ἀποβολῆς πάσης μισαλλοδοξίας.

Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,

Εἰς καιροῦς κατά τοὺς ὁποίους πολλῶν εἰδῶν συγχύσεις ἐπικρατοῦν ἐν τῇ Κοινωνίᾳ ἡμῶν, θεωροῦμε λανθασμένην τήν ἐπιλογὴν τῆς εἰσαγωγῆς μιᾶς ἐπί πλέον «συγχύσεως» εἰς τό μάθημα

των Θρησκευτικών, διά της άδιακρίτου προβολής των θρησκευιών και της άνευ της δεούσης προσοχής και διακρίσεως έξαγωγής βεβιασμένων συμπερασμάτων και μάάλιστα εις τό κομβικόν ζήτημα της πίστewς ενός άνθρώπου και μάάλιστα άνηλικού.

Επί πλέον, γνωρίζομεν εις τήν Ύμετέραν Εξοχότητα ότι Τριμελής Συνοδική Έπιτροπή της Έκκλησίας Κρήτης έχει αναλάβει τό έργον της λεπτομερούς μελέτης των φακέλλων του μαθήματος των Θρησκευτικών και θά επανέλθωμεν διά συγκεκριμένων στοιχείων, τά όποια θεωρούμεν ότι χρήζουν άμέσου άλλαγής και επαναπροσδιορισμού, προκειμένου νά μήν έξάγονται λανθασμένα και βεβιασμένα συμπεράσματα έκ των μαθητών.

Επί τούτοις, εύχόμενοι τήν παρά Θεού δύναμιν και ενίσχυσιν εις τό εύθυνοφόρον έργον Ύμών, έπ' άγαθῶ της Έλληνικής Παιδείας και της φιλάτης ήμών Πατρίδος, διατελοῦμεν

Μετ' Εξαιρέτου τιμής και έν Κυρίῳ άγάπης
 Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ειρηναΐδης
 Ο Κρήτης Ειρηναΐος



Συμπεράσματα ερευνητού

1. Νομίζω ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν αξιοποίησε τις απόψεις του Αρχιεπισκόπου, που διατυπώθηκαν στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς, ούτε τις δύο εισηγήσεις του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου.
2. Πολλοί Ιεράρχες, εκ των υστέρων συνειδητοποίησαν ότι **«τα Προγράμματα αυτά του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών από τη βάση τους είναι προβληματικά»**, όπως ήδη είχε προειδοποιήσει με τις εισηγήσεις ο Ναυπάκτου Ιεροθέος. Έτσι, αρκετοί άρχισαν να αντιδρούν **μεμονωμένα και ασυντόνιστα**, από το καλοκαίρι του 2017 μέχρι σήμερα, ανταποκρινόμενοι πρωτίστως στην αγανάκτηση πολλών γονέων μαθητών, αφού πήραν στα χέρια τους σχετικούς **«φακέλους του μαθήματος»** και τους μελέτησαν.
3. Οι αντιδράσεις 25 τουλάχιστον Ιεραρχών, των οποίων οι πρωτοβουλίες δημοσιοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου, και παρατίθενται στην παρούσα έρευνα, κινούνται **βασικά** σε τέσσερις κατευθύνσεις:
 - A) Είτε εκφράζουν την **αγωνία τους κα τον προβληματισμό** τους εάν με τα νέα Α.Π. των Θρησκευτικών θα επιτευχθεί η σωστή θρησκευτική αγωγή των νέων μαθητών και η καλλιέργεια της ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησής τους σύμφωνα με τις παραδόσεις του λαού μας,
 - B) Είτε **απαιτούν από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει τα τωρινά βιβλία, μαζί με τα νέα προγράμματα σπουδών,**
 - Γ) Είτε **προτρέπουν γονείς μαθητών να επιστρέψουν τα βιβλία των Θρησκευτικών** (φακέλους του μαθήματος των Θρησκευτικών), στο Υπουργείο μέσω των σχολείων τους, ως απαράδεκτα,
 - Δ) Είτε **ενθαρρύνουν ανάλογες πρωτοβουλίες** συλλόγων Γονέων της περιοχής τους, ή της Π.Ε.Θ. ή άλλων φορέων.
4. Σε κάθε περίπτωση οι πρωτοβουλίες των παραπάνω Ιεραρχών δημιουργούν μια **σοβαρή ρωγμή στην όποια συμφωνία** διαλόγου υπήρξε μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας για το θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών.

5. Ο Αρχιεπίσκοπος προειδοποιεί την Πολιτεία για μονομερείς ενέργειες αλλά ελπίζει ότι στα πλαίσια ενός έντιμου διαλόγου - που βρίσκεται σε εξέλιξη- θα δοθεί η δυνατότητα κριτικής αποτίμησης των «φακέλων του μαθήματος» από όλους τους ενδιαφερόμενους (διδάσκοντες, γονείς, Θεολογικές Σχολές, κ.α.). Τονίζει σε κάθε ευκαιρία **ότι η Εκκλησία δεν απεμπολεί το νόμιμο δικαίωμά της να αποφαινεται για την ορθότητα των δογματικών αληθειών της πίστης, που θα περιέχονται στα βιβλία των Θρησκευτικών, ώστε αυτά «να φέρουν τη σφραγίδα της Εκκλησίας»,** πριν η Πολιτεία ξεκινήσει τη διαδικασία συγγραφής νέων διδακτικών εγχειριδίων.
6. Η ακύρωση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου με την απόφαση 660/2018 του ΣτΕ, η οποία κοινοποιήθηκε πρόσφατα, δημιουργεί επιπρόσθετα νέα δεδομένα , τα οποία οφείλει να συνεκτιμήσει άμεσα η Δ.Ι.Σ.της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ναύπακτος 22 Μαρτίου 2018

Έρευνα Αποστόλου Τσακούμη

Συνταξιούχου εκπαιδευτικού

τ. Σχολικού Συμβούλου Θεολόγων Δυτ. Ελλάδος